



Voorganger: Wouter Slob; ouderling: Ellen de Feijter;
diaken: Roelf Groenhuis; lector: Anja Smit; organist: Arjen
Uittenbogaard; verhaal: Ati de Jong; toelichtingen: Marlies
van Esschoten; techniek: Paul van der Linden

Jezus en Zijn leerlingen deelden de maaltijd van Pesach met elkaar en herinnerden zich de verhalen van vroeger. Ook wij delen een maaltijd en denken aan de verhalen van het Oude Testament. We horen hoe die verhalen zich verbonden met het optreden van Jezus. Het strekt zich uit tot onze eigen levens: in de viering van het Avondmaal krijgen ook wij deel aan het Lichaam van Christus. Zo beginnen de drie dagen voor Pasen. Aan het eind van de dienst ruimen we de tafel leeg en verlaten gezamenlijk in stilte de kerk.

Orgelspel

Woord van welkom

Groet, bemoediging en drempelgebed

V: De vrede van de Heer is met u allen

G: en Zijn genade is met u.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Wees ons genadig, God,

G: wees ons nabij!

V: Laat ons niet ontbreken op het feest
dat Gij hebt bereid.

**G: Bekleed ons met het witte licht en de
liefde van uw Zoon. Amen.**

De tafelkaarsen worden aangestoken

Zingen: **Psalm 81 : 1, 2, 9**

Toelichting Witte Donderdag

Uit het oerverhaal van Pasen

Vraag: Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?

Oudere: Laat het in elke generatie zó zijn: dat jullie jezelf beschouwen als degenen die uit Egypte zijn geleid. Want niet alleen ver bij ons vandaan en lang geleden heeft God ons bevrijd; het oude verhaal is óns verhaal: hier en nu bevrijdt Hij ons.

G: Daarom kunnen we niet anders, het is onze plicht en onze zaligheid de Eeuwige te danken.

Want Hij heeft ons uitgeleid:

uit de verdrukking naar de vrijheid,

uit het verdriet naar de vreugde,

uit de somberheid naar een dag vol goeds,

uit het donker naar stralend licht.

Zingen: **Psalm 136: 1a, 6v, 7m, 8v, 12m, 13a**

Breken van het brood en zegenen van de beker

Toelichting maaltijd

Lezing: Lucas 22 : 14-20

Delen van de maaltijd die we zelf bijeenbrachten

Daarna zingen: **Bleibet hier und wachet mit mir**

Gebed van de dag

Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23-33

Korte overweging

Zingen: **Lied 400 : 1, 2, 3, 4, 5**

Dank- en voorbeden

acclamatie: **Lied 368d** "Houd mij in leven"

Tijdens klaarmaken van de tafel zingen:

Lied 377 : 1, 2, 3, 4

Nodiging

gezongen Tafelgebed: **Lied 403e**

Onze Vader

Vredesgroet:

V: De vrede van Christus voor iedereen hier!

G: Zijn vrede zij met ons allen

(we wensen de mensen om ons heen: Vrede zij u!)

We vormen een grote kring rond de tafel

(liedboeken meenemen)

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Lezing uit het evangelie: Johannes 14 : 15-31

Zingen: **Lied 571: 1, 2, 3, 4, zonder begeleiding 5**

Stilte; geen orgelspel. De dienst wordt op Goede Vrijdag voortgezet