



De kinderen zijn op kamp

Dit weekend zijn de kinderen en jongeren op hun jaarlijkse kampweekend, samen met de begeleiding en een aantal ouders. Ze bivakkeren in een scoutinggebouw in Mook. Het thema van het weekend is 'muziek'. Dat thema klinkt door in de meeste activiteiten en in hun zondagmorgenviering. Er zullen foto's van te zien komen, houd daartoe onze website en de PGN-app in de gaten.

Inzameling voedselbank

Maranathakerk, 9 jun

Vandaag is de laatste dag dat u producten kunt meenemen naar de kerk. Het is ook mogelijk een financiële bijdrage te doen, in het kistje dat op de diaconietafel staat of op banknummer NL61 RABO 0104 0832 55 v.d. Stichting Voedselbank Nijmegen, onder vermelding van: "Voedselinzameling Diaconie" en de naam van uw kerk.

Pelgrimeren dichtbij:

Als afsluiting van het voorjaarsprogramma Pelgrimeren kun je vandaag zelf een pelgrimservaring opdoen: we volgen 9 kilometer lang de Jacobsweg van Beek naar Kranenburg. Een deel van de eerste etappe naar Santiago. Eerst een pelgrimsviering en dan de wandeling. Het is mogelijk met één van beiden mee te doen. Begeleiding: Joska van der Meer en Marije Klijnsma.

- maandelijkse **Pelgrimsuiering**

Jacobskapel, 9 jun, 11.30

Aansluitend het verhaal van een pelgrim. Wie niet mee kan of wil lopen maar wel wil pelgrimeren zonder op reis te gaan, kan hierbij aansluiten. Adres Jacobskapel: Glashuis 4 te Nijmegen. Wie wil kan de wandelroute verlengen door meteen na de viering vanuit de Jacobskapel zelf de pelgrimsroute naar Beek te lopen.

- start **Pelgrimswandeling**

Bartholomeuskerk, 9 jun, 13.30

Van Beek naar de kerk in Kranenburg. Onderweg worden we aan het nadenken gezet door teksten en wat zich aandient en we bezoeken enkele kerken onderweg. Bij het eindpunt ontvangt iedereen een pelgrimsstempel. Terugreis uit Kranenburg met de bus (op zondag eens in de 2 uur) en/of auto. Identiteitsbewijs of paspoort en eigen eten/drinken meenemen.

Taizéviering

Bartholomeuskerk, 14 jun, 19.30-20.30

Het thema is "Onvoorwaardelijke liefde". Deze twee woorden zijn makkelijk opgeschreven, maar hoe beleven we ze in de praktijk? Een mooi thema om bij stil te staan. We zingen tijdens de viering van ongeveer een uur liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte. Fijn om je vrijdag 14 juni (weer) te ontmoeten. Hartelijke groet, Jeanette van der Zande en Martine Norden.

Waalzinnig festival

Ontmoetingskerk, 15 jun, 13.30-17.00

De wijkeditie van het jaarlijkse Waalzinnig festival, eind juni in onze binnenstad, strijkt in en rond de Ontmoetingskerk neer. Kom genieten van muziek, poëzie, kunstexpo, gezellig terras en sfeervolle theetuin. Ondertussen biedt de Klaasmarkt haar brede assortiment boeken, platen en cd's aan. U kunt rustig rondkijken temidden van muziek en poëzie-optredens, uw aankopen bekijken op het terras of gaan lezen in de theetuin. Meer informatie: www.waalzinnigfestival.nl

Maranathakerk

Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
024 - 355 45 20

www.pkn-nijmegen.nl



Voorganger

Marije Klijnsma

Ouderling van dienst

Michèle van der Steenstraten

Lector:

Ati de Jong

Organist/pianist

Jenneke van de Streek

Techniek

Floris van Tilburg en Bas van der Linden

Koffieschenkers

Cindy Shenk en Hanneke van der Lugt

Collectes

De eerste collecte is voor het algemene werk van de diaconie.

De tweede collecte is voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de collectezakken of via de banknummers van de diaconie en de kerk.

Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen NL52 INGB 0000 9026 39

Protestantse Gemeente Nijmegen NL74 INGB 0008 2451 43

Komende diensten

Ontmoetingskerk 16-06 9.30
ds. Bauk Zondag, met na de dienst een Kerk Plus m.b.t. de Pompekliniek

Maranathakerk 23-06 9.30
werkgroep Jeugd en Jongeren, m.m.v. van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij

Kopij

zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot donderdag 12:00 uur e-mailen als tekstbestand zonder opmaak.

Om het Zondagsnieuws digitaal te ontvangen of daarvoor af temelden, mail ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl



Orgel- of pianospel

Welkom en mededelingen

A: Keren wij ons stil tot God *Gemeente gaat staan*
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied: **Lied 275 : 1, 3, 4**

Openingswoorden

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

A: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

Gebed van toenadering:

A: Kom tot ons, God,
naar U gaat ons verlangen uit.
Wek op uw kracht en schep ons nieuwe adem!

stilte

Kom tot ons, God,
dat Gij ons raakt met de hartslag van uw liefde,
en ons geneest met de gloed van uw genade,
dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede
en nog ons voorgaat met de vonken van uw licht,
dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht,
doe ons weer wonen in de weelde van uw zegen.

G: Amen

Zingen: **Lied 275 :5**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

Groet

V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Kyriegebed

Zingen: **Lied 301 j**

Gloria **Lied 305**

Er is vandaag geen kindernevendienst. Als er kinderen zijn zingen we het kinderlied van de maand (Lied 935).

Gebed

Schriftlezing: Psalm 130 / Huub Oosterhuis

Uit de diepte roep ik jou,
jij, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij en luister
naar mijn stem die om genade smeekt.

Zou jij zonden tellen, wie zal dat bestaan?
Maar bij jou is vergeving, zo wil jij gekend zijn.

Ik wacht op Hem en hoop,
mijn ziel wacht op Hem en volhardt.
Ik houd mij aan zijn woord.

Mijn ziel ziet uit naar Hem,
zoals wie staat op wacht uitziend naar de morgen,
naar het morgenlicht.

Israël, volhard in Hem want bij Hem is genade.
Kracht om te bevrijden is bij Hem, veel kracht.

Zingen: **Psalm 116 : 1, 2, 3**

Schriftlezing: 2 Korintiërs 4 : 13-18

Acclamatie: **Lied 321 : 1, 3, 4, 6, 7**

Verkondiging

Orgel- of pianospel

Zingen: **Lied 925 (3x)**

Gebed, voorbeden

acclamatie: **Lied 711 c**
na elke voorbede steekt de ambtsdrager van dienst (of lector) een waxinelichtje aan.

Stil gebed
gezongen **Onze Vader: Lied 1006**

Diaconale mededelingen

Collectes met orgel- of pianospel

Zingen: **Lied 422 : 1, 2, 3**

Uitzending en Zegen

gevolgd door driemaal gezongen **Amen**