



Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds Wouter Slob
Ouderling van dienst: Yolande van Dijk
Secondant: Menke van Otterloo
Lector: Anja Smit
Organist: Arjan Mulder
Techniek: Esther Steenbeek
Koor: Cantorij o.l.v. Vivien Moffat

De **bloemen** uit de dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar iemand die het kan gebruiken.

Welkom

Oud.: Keren wij ons stil tot God
De gemeente gaat staan –
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Zingen: Intredelied

Cantorij: 711c Mijn ziel verlangt naar U
Allen: Psalm 130: 1, 3 Uit diepten van ellende
Cantorij: 711c

Bemoediging

Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid**
Oud.: die niet loslaat het werk van Zijn handen

Gebed om Gods aanwezigheid

Oud. Kom ons nabij God, wij zijn de weg naar hier gegaan om onze dierbaren te gedenken.

Kom ons nabij, in ons verdriet.

A. **Kom ons nabij als wij zoeken naar een manier om het gemis een plaats te geven, om opnieuw ruimte te scheppen in ons hart. Kom ons nabij als we zoeken naar een weg om verder te leven.**

Oud. Gij die trouw zijt en geen mens laat vallen, kom ons nabij in dit uur, in een troostend woord, in een gebaar van zomaar mensen.

A. **Kom ons nabij, in het licht hier ontstoken, in een boek vol sterfelijke namen, in het kruis dat hopen doet.**

Oud. Eeuwige, onze God, diepste diep van alle leven, liefde, trouw die alles draagt, sprekende stilte die ons roept.

A. **Kom ons nabij, help ons te blijven geloven dat wij mensen verbonden blijven in leven en dood. Amen.**

Groet

Voorg.: De Heer zij met u

Allen: **Ook met u zij de Heer**

Aandacht voor de kinderen

De Cantorij zingt

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt

Gebed bij opening van de Schriften

Schriftlezing: Mattheus 5: 1 - 12

Verkondiging

De Cantorij zingt Wij noemen je naam

Gedachtenis van de gestorvenen

Inleiding

Zingen: Lied 730: 1, 2, 3
Heer, herinner U de namen

Het noemen van de namen

De cantorij zingt

De gemeente mag een eigen kaarsje aansteken

De Cantorij en allen zingen Lied 62 b

vertaling III:



Mijn ziel ver-stilt in rust en vre-de bij God: van



Hem al-leen mijn heil. Ja, bij de Heer ver-



stilt mijn ziel in vre-de, keert zich stil tot Hem.

Gedicht

“Alleen de stilte”

Gebed, voorbeden

acclamatie: 368 j: Heer, hoor ons bidden.

stil gebed

Onze Vader

Mededelingen en collectes

Zingen: Lied 818: 1, 2
Niet is het laatste woord gesproken

Uitzending en Zegen

gevolgd door driemaal gezongen Amen