



Workshop Gregoriaanse zang

Ontmoetingskerk, 16 maart, 10.30

Op **zondag 16 maart is er om 10:30 uur** een korte workshop Gregoriaanse zang, met veel zingen! Deze workshop is in de Tuinkamer, aansluitend op de PGN dienst van 9:30 uur met het Gregoriaans Koor Dukenburg.

Bijeenkomst voor Vrede

Maranathakerk, 19 mrt, 19.30

Op **woensdag 19 maart 2025 om 19:30 uur** organiseren we een bijzondere bijeenkomst voor Vrede in de Maranathakerk. In een wereld vol uitdagingen is het belangrijk om samen te komen, stil te staan bij vrede en na te denken over hoe we hieraan kunnen bijdragen – in ons eigen leven en in de samenleving. Tijdens deze avond delen inspirerende sprekers hun verhalen, is er ruimte voor bezinning en samenzang, en sluiten we af met een gezamenlijk moment van hoop en verbondenheid. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of overtuiging. Laat je inspireren. Kom samen. Zet een stap richting vrede.

IFTAR-maaltijd

Zimpendaalstraat 3, 12 mrt, 18.30

Ook dit jaar zijn wij uitgenodigd voor de IFTAR-maaltijd door de stichting SEMA. Ramadan en Vastentijd vallen deze keer mijn of meer samen. Uit ervaring is er lekker eten en kunnen we goede gesprekken voeren. Nu stond er specifiek bij: samen een vredige IFTAR-maaltijd delen. Samen eten zeker in deze tijd en elkaar beter begrijpen. Datum vrijdag **21 maart**, Tijd **18.30 uur**. Adres **Zimpendaalstraat 3**. Meld je aan bij: Ekrem 06 14901904; Sedat 06 2787002 of Willem 06 38839993. In de kerkapp staat de uitnodiging.

PVD Maranathakerk

Maranathakerk 18 mrt, 14.30

Uitnodiging van de Protestantse Vrouwendienst Maranathakerk

PVD bijeenkomst a.s. **dinsdag 18 maart om 14.30 uur**.

Ds. Johan Dorst is bereid om **dinsdag 18 maart** met beelden geïllustreerd te vertellen over de voettocht, die hij en zijn vrouw Ineke gemaakt hebben in Costa Rica. Van kust tot kust; van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan. Daar kijken wij naar uit! We hopen weer met velen samen te komen.

Als U vervoer nodig heeft, belt u dan Addie Wanders. Tel. 024 - 355 84 71

Lezing barmhartigheid

Ontmoetingskerk, 27 mrt 20.00

De lezing over 'Barmhartigheid', die gehouden zou worden op 5 maart, is door omstandigheden **verplaatst**. Zij wordt nu gehouden op **donderdag 27 maart om 20.00 uur**. Wim Koopmans zal deze avond verzorgen. Laat je in beweging zetten en kom naar de lezing. Van harte welkom.

Luisterbankje

Ontmoetingskerk

Deze maand bestaat het Luisterbankje in de Ontmoetingskerk 5 jaar. Elke dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-11.30 uur is iedereen welkom om de kerk in te lopen en even op het bankje te komen zitten en iets te delen. Je vindt er altijd een luisterend oor.

Ontmoetingscafe

Ontmoetingskerk

Iedere vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.30 uur in de Tuinkamer koffie met wat lekkers en een gezellige activiteit. Vanaf 10.30 uur is er versgemaakte soep en brood.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen
024 - 344 14 46
www.pkn-nijmegen.nl



Voorganger

Ds. Wouter Slob

Ouderling van dienst

Yolande van Dijk

Lector

Leo van Dijk

Organist

Jenneke van de Streek m.m.v. het Gregoriaans koor Dukenburg, dirigent Stan Hollaardt.

Secondant

Anja Smit

Techniek

Alfred Grakist

Bloemen

uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar.....

Collectes

De diaconale collecte in de dienst is vandaag bestemd voor Stichting Straatmensen. Maaltijd voor mensen, die op straat leven.

De tweede collecte is bestemd voor PGN.

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de collectezakken of via de rekeningnummers van de diaconie en de kerk.

Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen

NL52 INGB 0000 9026 39

Protestantse Gemeente Nijmegen

NL74 INGB 0008 2451 43

PGN app

U kunt eenvoudig geven via de PGN app, verkrijgbaar in de Appstore en Playstore onder de naam PGNijmegen.





Zwanenzang

Ontmoetingskerk, 30 mrt 14.30 – 17.00

De **schola Karolus Magnus** wil in samenwerking met de Ontmoetingskerk met een muzikaal programma aandacht vragen voor vluchtelingen. Een eeuwenoud gezang getiteld 'Klaagzang van een zwaan' waarin een zwaan op weg gaat naar een nieuw land is de inspiratiebron voor een afwisselend programma met gregoriaanse gezangen, hedendaagse teksten en gedichten en muziek van vluchtelingen. Na afloop is er ruim tijd om na te praten onder het genot van een drankje en mogelijkheid tot het bekijken van expositie van kunstenaars die ooit hun land ontvluchtten. Gratis entree. Nadere informatie te verkrijgen bij jjlmverhagen@gmail.com of 06-51248009.

Hulpgoederen voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt al drie jaar. Er wordt nog altijd zwaar gevochten en vrede is nog niet in zicht. Om de slachtoffers te blijven helpen houdt de Antonius van Paduakerk in Nijmegen deze maand weer een inzameling van hulpgoederen. In maart kunt u **iedere zondag (11.00-12.00 uur)** en **woensdag (14.00-16.00 uur)** houdbare levensmiddelen en toiletartikelen afgeven bij de Antonius van Paduakerk (Groesbeekseweg 94 – 96).

De actie loopt tot en met zondag 30 maart. Daarna worden de hulpgoederen met vrachtwagens naar Oekraïne gebracht. Lukt het u niet om de spullen naar de Paduakerk te brengen, dan kunt u ze ook afgeven bij de dienst in de **Ontmoetingskerk (16 en 30 maart)** of **Maranathakerk (23 maart)**.

Voorbeelden van bruikbare spullen: tarwebloem, suiker, rijst, macaroni, pastasaus, zonnebloemolie, blikken/potten groenten, houdbare halfvolle melk, zeep, tandpasta, tandenborstel, douchegel, shampoo, dikke kaarsen, lucifers, maandverband, verbandmiddelen.

Werkgroep diaconie.

Pastor Els Geelen

Pastor Els Geelen is goed herstellende en zal komende weken rustig aan haar werkzaamheden (deels) weer op gaan pakken. We wensen haar een goed verder herstel!
Corry Cox-Otten.

iDeal

Via de QR code kunt u eenvoudig en anoniem uw bijdrage via iDeal overmaken.



Pastores

Ds. Wouter Slob 06 - 19 177 844
Mw. Marije Klijnsma 06 - 19 047 440

Andere vierplekken

Maranathakerk
Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
024 - 355 45 20



Bartholomeuskerk
Nieuwe Holleweg 2
6573 DX Beek



Komende diensten

Maranathakerk
23-3 9.30 ds. Thomas van Heerde

Bartholomeuskerk
23-3 10.00 ds. Wouter Slob, HA

Kopij

zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot donderdag 12:00 uur per e-mail insturen. Aanleveren als tekstbestand zonder opmaak.

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl



Zondag Reminiscere

Koor: Introitus

Welkom en mededelingen

Oud.: Keren wij ons stil tot God

De gemeente gaat staan.

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied: **Lied 27: 1 en 2**

Bemoediging

Oud: Onze hulp is in de naam van de Heer

**Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid**

Oud: die niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering met moment van stilte

Vrg: De Heer zal bij u zijn

Allen: De Heer zal u bewaren

Aansteken Coentry-kaars

Vrg: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen

Allen: en bidden om barmhartigheid.

Kyriegebed

Koor: Kyrie

Aandacht voor de Kinderen

40-dagenproject

Projectlied

Dienst van het Woord

Gebed bij de Opening van de Schriften

Zingen: **Lied 326: 1, 2, 3, 4, 5 en 6**

Schriftlezing: Exodus 34: 27 - 35

Koor: Meditabor

Zingen: **Lied 119: 1**

Schriftlezing: Lucas 9: 28 - 36

Koor: Visionem

Verkondiging

Stilte en/of muziek

Koor: Nicenum

Gebeden en gaven

Gaven

Collecte

Koor: Attende Domine

Dankgebed

Voorbeden

Acclamatie: 368d

Gezamenlijk

Onze Vader (NBV21)

Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,

laat Uw koninkrijk komen,
laat Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.

Amen.

Slotlied: **Lied 537: 1, 2, 3 en 4**

Zending en Zegen

gevolgd door driemaal gezongen **Amen.**