

Najaarsprogramma 'Heel de aarde!'

De komende maanden slaan de Protestantse Gemeente Nijmegen, de parochie Heilige Drie-eenheid en Laudato Si Alliantie Nijmegen de handen ineen voor een najaarsprogramma, met als thema 'Heel de aarde'.

Waarom gaan we als gezamenlijke Nijmeegse kerken aan de slag met een opdracht als het helen van de aarde? Het is eigenlijk heel logisch. En iedereen kan er bovendien aan meedoen.

Onze leefomgeving heeft invloed op ons leven en welzijn. Die omgeving is geschapen door God en wordt ook gemaakt door ons zelf. Hoe je het ook wendt of keert, we hebben ermee te maken. Een van onze taken is om die omgeving recht te doen en te eren in de manier waarop we ermee omgaan. Helaas is dat in deze tijd en economie best een opgave.

Veel wetenschappelijke rapporten, maar ook religieuze leiders zoals de paus, wijzen erop dat we grenzen naderen of overschrijden en het echt handig is om het tij te gaan keren en zaken bij te sturen. Hoe krijgen we weer schone lucht en genoeg zuiver water? Hoe voorkomen we het vergroten van iets als de plastic soep of klimaatverandering? Wat hebben we nodig om hier aan te kunnen bijdragen? Ons geloof kan ons hier goed bij motiveren en samen kunnen we manieren vinden om het ook daadwerkelijk te gaan doen. We willen de mogelijkheden om ook in de toekomst een gezond, veilig en betekenisvol leven te leiden met enige spoed en plezier ter hand gaan nemen, zodat wij en de generaties na ons kunnen we blijven genieten van Gods mooie schepping.

Een werkgroep van mensen uit de Protestantse Gemeente Nijmegen, de parochie in Dukenburg en de Laudato Si Alliantie nodigen u uit tot doen en denken over wat onze bijdrage kan zijn aan het onderwerp van duurzaamheid en leefbaarheid. Het programma richt zich op zowel spiritualiteit, als bewust Zijn en bewust Doen. Hieronder vindt u alvast een greep uit de activiteiten. Het hele programma staat op: www.pkn-nijmegen.nl. Mocht u naar een activiteit willen komen, kijk dan altijd even wat de laatste informatie erover is.

- Opening 'Heel de aarde': Oecumenisch avondgebed en ontmoeting. Met teksten vanuit de Laudato Si Alliantie en liederen die ons doen beseffen hoe mooi de schepping is, starten we het programma. We houden ons met dit thema bezig vanuit onze verbondenheid met Gods schepping. Van hieruit waaieren de activiteiten en gebeden uit naar diverse kerken. Na afloop koffie en ruimte om ideeën en tips uit te wisselen.
vrijdag 4 oktober om 19.30 uur in de Molenstraatkerk
- Themaveringen: stiltegebed en bidden voor onze aarde in diverse kerken.
- Bewust duurzaam winkelen op de Klaasmarkt
zaterdag 12 oktober van 9-16 uur in de Ontmoetingskerk
- Interactieve gespreksavond over ieders eigen (on)mogelijkheden om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen
dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in de Maranathakerk

- Pelgrimswandeling, met (eigen) lunch onderweg
zondag 3 november start om 12.30 uur bij kerkje in Beek
- Oogstmaaltijd (aanmelden noodzakelijk)
donderdag 10 oktober om 18.00 uur in de Lutherse kerk
- Lezing "Integrale ecologie: van rentmeesterschap naar partnerschap" door Gerard Kuperus (onderzoeker Laudatio si instituut)
dinsdag 12 november om 19:30 uur in de Ontmoetingskerk
- Filmvertoning 'De brief' met nagesprek. Hierin vertellen mensen wereldwijd hun antwoord op de oproep van de paus in Laudato si. Op de slotdag van de klimaatop in Bakul zoeken we in het nagesprek ons eigen antwoord.
vrijdag 22 november om 19.30 uur in de Maranathakerk
- Praktische 'challenges' om samen of thuis uit te voeren
 - Kunstexpo Heel de aarde = landelijk rondreizende tentoonstelling die je laat nadenken over de toekomst van onze aarde. De kunstwerken tonen onder andere de gebrokenheid van de mens, de hoop te midden van de teloorgang van de aarde, de relatie met het offer van Jezus, de schoonheid van de schepping, Gods Geest in de natuur en de problematiek van vervuiling.
3- 28 november in de Ontmoetingskerk
Opening en rondleiding:
zaterdag 9 november om 15.30 uur

We nodigen u uit om mee te bidden:

Gebed voor onze aarde

Schepper God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Uit Encycliciek Laudato Si





Kerkdiensten

Vrijdag 20 september

Taizé viering

Kleine Bartholomeüskerk in Beek
19.30 uur

Zondag 22 september

Maranathakerk 09.30 uur drs. Hetty Oudelaar
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Kerk in Actie Zending: Syrië
2. PGN

Zondag 29 september

Ontmoetingskerk 09.30 uur Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Lauden
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur diaken Theo van Driel

Collecte voor: 1. Diaconie: Buiten de boot
2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 6 oktober

Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Wouter Slob
Dienst met veel kinderen
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur voorganger n.n.b.

Collecte voor: 1. Dienst met veel kinderen (OCP)

Zondag 13 oktober

Maranathakerk 09.30 uur werkgroep Diaconie
i.s.m. ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Ekkehard Muth /
Jan van Hooydonk

Collecte voor: 1. Kerk in Actie Werelddiaconaat: Israël
2. PGN

Zondag 20 oktober

Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Wouter Slob (HA)
Ontmoetingskerk 09.30 uur dhr. Egbert Fokkema
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur mgr. Joris Vercammen
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur prof. dr. Markus Matthias

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 27 oktober

Maranathakerk 09.30 uur ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur Lauden

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. Nederlands Bijbel Genootschap

Kerkdienst online kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online

TAIZÉVIERING

Thema: **WELKOM**

Dit mens-zijn is een herberg. Elke ochtend verschijnt er een nieuwe gast.
- Rami -

Beek-Ubbergen
Kleine Bartholomeüskerk
Vr 20 sept. 2024 om 19.30 uur

Vredesweek 2024: Samen voor vrede! Nu!

COLUMN



De wereld lijkt in brand te staan: de oorlog in Oekraïne, de golf van haat en terreur in het Midden-Oosten en de vergeten oorlog in Soedan zijn al een paar voorbeelden hoe conflicten ons leven beheersen, doordat we ermee worden geconfronteerd via de kranten en sociale media.

In ons eigen werelddeel Europa en ons eigen land neemt de polarisatie toe. Er zijn grote aardverschuivingen geweest op het politieke toneel, die niet bepaald ten goede komen aan hen die slachtoffer werden van oorlog, honger en geweld en die roepen aan de grenzen van ons land en de poorten van onze stad.

Van 14 t/m 22 september organiseren de Raad voor Levensbeschouwing en Religie en de Raad van Kerken samen met haar aangesloten organisaties de Vredesweek. Zij sluiten daarbij aan bij het landelijke thema, dat op de site van Pax te vinden is: Samen voor vrede! Nu!

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Gelukkig zijn er nog velen die het contact zoeken met hun medemens en zich inzetten voor vrede ver weg en dichtbij. Graag wil ik u en jullie uitnodigen om aan te sluiten bij deze mensen door deel te nemen aan de activiteiten die in de Vredesweek worden georganiseerd.

Als deze Over & Weer bij u op de mat valt, heeft de opening van de Vredesweek al plaatsgevonden. Op zaterdag 14 september gaf het Colourful Citykoor een optreden voor de

Molenstraatkerk, terwijl er soep en flyers werden uitgereikt aan de voorbijgangers. Daarna is ondergetekende voorgegaan in een stilteviering.

De zondag daarna is de mobiele Wereldvredesvlam voor de Titus Brandsma memorial ontstoken, waarna we ons naar het Stadhuis begaven, waar opnieuw het koor zong en de officiële opening plaatsvond.

Die zondag waren er ook diverse kerken, waar in de kerkdienst aandacht werd besteed aan de Vredesweek, waaronder onze eigen kerk.

Deze hele week zijn er nog activiteiten met als bijzonder hoogtepunt het korenfestival dat donderdag 19 september van 19.30 tot 21.30 uur in de Molenstraatkerk wordt georganiseerd.

Het slotweekeinde op 21 en 22 september staat vooral in het teken van '80 jaar bevrijd Nijmegen' en daarom roepen we iedereen graag op deel te nemen aan dit festival dat in opdracht van de gemeente Nijmegen wordt georganiseerd. Alle activiteiten staan op: www.vredesweeknijmegen.nl
Graag hopen we elkaar te ontmoeten!

Theo van Driel,
voorzitter Raad van Kerken Nijmegen e.o.



Bijbelleesrooster

dinsdag	24 september	Deuteronomium 12:2-12	zondag	13 oktober	Marcus 10:17-31
woensdag	25 september	Deuteronomium 12:13-28	maandag	14 oktober	Psalm 119:121-128
donderdag	26 september	Deuteronomium 12:29-13:6	dinsdag	15 oktober	Psalm 119:129-136
vrijdag	27 september	Deuteronomium 13:7-19	woensdag	16 oktober	Prediker 1:1-11
zaterdag	28 september	Marcus 9:30-37	donderdag	17 oktober	Prediker 1:12-18
zondag	29 september	Marcus 9:38-50	vrijdag	18 oktober	Prediker 2:1-11
maandag	30 september	Micha 6:1-8	zaterdag	19 oktober	Prediker 2:12-26
dinsdag	1 oktober	Micha 6:9-16	zondag	20 oktober	Marcus 10:32-45
woensdag	2 oktober	Micha 7:1-7	maandag	21 oktober	Prediker 3:1-15
donderdag	3 oktober	Micha 7:8-20	dinsdag	22 oktober	Prediker 3:16-22
vrijdag	4 oktober	Deuteronomium 14:1-21	woensdag	23 oktober	Prediker 4:1-12
zaterdag	5 oktober	Deuteronomium 14:22-29	donderdag	24 oktober	Prediker 4:13-5:6
zondag	6 oktober	Marcus 10:1-16	vrijdag	25 oktober	Prediker 5:7-19
maandag	7 oktober	Deuteronomium 15:1-11	zaterdag	26 oktober	Prediker 6:1-12
dinsdag	8 oktober	Deuteronomium 15:12-23	zondag	27 oktober	Marcus 10:46-52
woensdag	9 oktober	Psalm 119:113-120	maandag	28 oktober	Marcus 11:12-19
donderdag	10 oktober	Leviticus 16:1-10	dinsdag	29 oktober	Marcus 11:20-33
vrijdag	11 oktober	Leviticus 16:11-22a	woensdag	30 oktober	Marcus 12:1-12
zaterdag	12 oktober	Leviticus 16:22b-34			

GO en de cantharellen

GO@PKN-Nijmegen.nl



Ik denk dat ik 6 of 7 jaar oud was, toen we met vakantie gingen naar de Veluwe. De koffers werden verstuurd met van Gend & Loos naar het adres daar en wij stapten op de trein naar Ede met de fietsen bij ons om vandaar naar ons huisje te fietsen, mijn broertje en zusje achterop. Hoe mijn ouders dit adres gevonden hadden? Geen flauw idee.

De dame, die 2 huisjes verhuurde en ook wel gasten in haar eigen huis ontving, bezat een behoorlijk stuk grond inclusief een groot veld, waar soms ook kampeerders stonden en een kleine boomgaard. De 2 huisjes waren klein en zeer primitief. Je kon er koken, maar er was geen waterleiding. De wc stond naast het huisje... juist... met een gat in de grond. Voor water moesten we naar de pomp lopen! Een feest voor ons, kinderen, we wilden graag water halen en klierden daar vaak in de modder, maar moesten dan wel teruglopen langs een meestal vastzittende zeer waakse bouwv. En er was Kiki, een poes. In het andere huisje zat een familie met oudere kinderen. Een familie, die hier al jaren kwam.

Deze kinderen maakten ons wegwijs in de natuur. Ze leerden ons paadjes te vinden om herten te spotten en tijden waarop je deze vaker kunt zien. Ze wezen ons mooie plekken en bossen en.... Ze leerden ons eetbare paddenstoelen te zoeken en vinden. En dan hebben we het over cantharellen, vriendelijk ogend, okerkleurig, maar niet overal zomaar groeiend.



Mijn moeder, eerst wat argwanend en bang voor mogelijk giftige soorten, die op de goede exemplaren leken, gaf zich helemaal over, toen we het duidelijk onder de knie kregen, en maakte er heerlijke soepen van of lekkere hapjes met uitjes en tomaten gebakken. Het was een overzichtelijke tijd en we hadden weinig nodig om ons te vermaken: een paar spelletjes voor regendagen en leesboeken, en bij mooi weer naar "zandplekjes" waar we tuintjes met eikels, bladeren en dennenappels maakten.

Geen telefoon, geen WIFI, geen computer, maar we leerden van alles in de praktijk. Eigenlijk ging dat ook zo met ons geloven. Je leerde bidden voor het eten en luisterde naar het voorlezen uit de bijbel. Vanaf dat ik 6 jaar was mocht ik eenmaal per maand mee naar de kerk (omdat vaker voor mij te moeilijk zou zijn, vond mijn vader) en als mijn vader een keer niet thuis at, las mijn moeder voor uit de kinderbijbel. Op school leerden we elke week minstens één lied en we mochten in de jongste klassen altijd na het bijbelverhaal een tekening maken. Zoals bij het zoeken naar cantharellen werd ik dus eigenlijk op allerlei manieren bij de hand genomen en zo het geloof in gevoerd. Het gebeuren was simpel en overzichtelijk en voelde aan alsof het goed was en klopte. Dit vormde een stevige basis voor latere eigen ontdekkingen en leermomenten.

Hoe moeilijk is dit voor de jonge generatie van dit moment. Op scholen wordt vaak nauwelijks meer iets op het gebied van geloof gedaan. Gezangen en psalmen worden niet meer geleerd en kinderen kennen soms zelfs ook niet meer de gewone liedjes. Er wordt niet meer in elk christelijk gezin uit de bijbel gelezen of voor het eten gebeden. Hoe kunnen kinderen dan op het spoor gezet worden van wat geloof wil zeggen? God zoekt ons en vindt ons en vraagt ons "ja" tegen Hem te zeggen, maar hoe kun je weten wat je "beamt"? We moeten op zoek gaan hoe wij de jeugd mee kunnen voeren om te ontdekken welke plekken en omgevingen geschikt zijn om geloof te laten groeien.

Wat we wel doen: praten over de zin van het leven en de zorg en liefde voor anderen, moeten we vooral blijven doen, want dat voert ons evengoed naar hetzelfde doel. Mijn verhalen over Eekhoorn en Konijn willen dan ook heel simpel verwijzen naar de worsteling van de mens om te mogen worden en zijn, die hij/zij is en om duidelijk te maken hoe nodig het is, dat wij ons met elkaar verbinden.

Ons leven is steeds ingewikkelder geworden, maar niets moet ons ervan weerhouden om hier een ommekeer in te maken. Geloven kan heel simpel én praktisch zijn.

Michèle van der Steenstraten

Klaasmarkt op 12 oktober

Twee keer per jaar is de Klaasmarkt in de Ontmoetingskerk. Veel mensen komen even snuffelen tussen de vele spullen die er zijn. Speelgoed, beddengoed, kleding, servies, huishoudelijke artikelen, curiosa en meer. Zeker als je een kleine portemonnee hebt, is het een uitkomst om hier inkopen te doen: kleine prijzen voor goede spullen.

De opbrengst van alles wat er gekocht wordt gaat naar de kerk. Zo hebben we er ooit het dak mee gerepareerd en de jongerenruimte ingericht. Maar we betalen er ook de koffieochtenden van, waar iedereen elke woensdag welkom is.



De Klaasmarkt is vooral erg gezellig. Kom je ook kijken? De Klaasmarkt vindt plaats op zaterdag 12 oktober van 09.00 tot 16.00 uur in en om de Ontmoetingskerk.

SchuldHulpMaatje zoekt maatjes!



Sinds enige tijd zijn de Diaconie van de Protestante en Katholieke kerk en verschillende kerken in en rond Nijmegen betrokken bij SchuldHulpmaatje. Zij zijn weer een onderdeel van 'Naast je'.

SchuldHulpmaatje is een stichting die mensen bijstaat die schulden hebben of geldproblemen hebben gekregen door bijvoorbeeld een scheiding, ziekte, een beperking of na een overlijden. Het leven is soms overweldigend en dan kan er veel in korte tijd gebeuren, en soms betreft dat ook het verlies van financieel overzicht.



Een maatje staat mensen bij die dit overkomen is. Samen onderzoeken ze de oorzaak van de situatie, bekijken ze de huidige financiële situatie en maken ze een overzicht. Ook treffen ze mogelijk regelingen met betreffende schuldeisers of instanties om vervolgens ook te onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om uit de problemen te komen. Zo zijn er bijvoorbeeld toeslagen waar mensen recht op hebben, maar hier niet van op de hoogte zijn. Op deze manier kunnen mensen het overzicht terugkrijgen en uitzicht op een betere toekomst.

Is maatje worden iets voor jou?

Wanneer je enthousiast bent, een uurtje (of eventueel meer) tijd hebt per week en je bent nieuwsgierig, enthousiast, goed in ordenen van financiële gegevens, en je begeleidt graag mensen, neem contact op met de coordinator! We zijn nog niet lang geleden gestart met een gemeleerde groep mensen. Een korte training, scholing en intervisie en supervisie behoort tot de uitrusting en ondersteuning van maatjes.

Wees welkom!

Coördinator is Teunis Gooijer en zijn mailadres is teunis.gooijer@nijmegen.schuldhulpmaatje.nl

Taizéviering op 20 september

Het thema voor deze viering is Welkom! Ten eerste een hartelijk welkom voor jou. Je bent welkom precies zoals je bent. Met je vreugde, een depressie, een benauwdheid... welkom! Op vrijdagavond 20 september.

We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. Ben je eenmaal geweest, dan kom je vast terug. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend. De viering start om 19.30 uur in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen en duurt ongeveer één uur.

Diaconale collecten



Op de zondagen 20 en 27 oktober is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor algemene onkosten voor de activiteiten van de diaconie van onze gemeente (of voor nader te bepalen doelen).

22 september (Vredeszondag):

Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen.

Zondag 29 september: Buiten de boot

Elke zaterdag wordt in de Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg brood uitgedeeld (afgestaan door enkele bakkers in Nijmegen) aan mensen die net niet in aanmerking



komen voor bepaalde regelingen. Deze mensen leven in armoede, maar kunnen niet aankloppen bij de gemeente of voedselbank. De collecte wordt gebruikt om deze ondersteuning mogelijk te maken.

13 oktober (Israëlzondag):

Jongeren bouwen aan cultuur van vrede (Kerk in Actie)

Op Israëlzondag wordt gecollecteerd voor een project in Israël. Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten waarbij jongeren van verschillende nationaliteiten samen in gesprek gaan en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

4 november: Het Kruispunt (Nijmegen)

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het Kruispunt kreeg in 2003 een thuis in de Titus Brandsmakapel, waar de ruimte is om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie en waar warme maaltijden voor kleine gezelschappen klaargemaakt kunnen worden. Twee straatpastores en meerdere vrijwilligers maken het Kruispunt tot een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, en waar een ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com
- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas@gmail.com

In memoriam

Loes Hogeweg

Op 12 augustus is overleden mw Louise Cornelia Wilhelmina (Loes) Hogeweg. Zoals we allemaal zullen weten tobde Loes al jaren met haar gezondheid en werd het de laatste anderhalf jaar steeds moeilijker. Ze heeft haar werkzaamheden binnen de kerkrentmeesters, en binnen de diaconie die ze tijdelijk waarnam, neer moeten leggen. Vanaf haar bed in Dekkerswald heeft ze enige tijd laten haar ambt als ouderling neer moeten leggen.

Intensief is ze steeds verzorgd door Wieger die dag en nacht (letterlijk) voor haar klaarstond. Ondanks veel pijn en sombere vooruitzichten bleef Loes steeds optimistisch en vol levensvreugd. Op de ochtend van de 12e augustus ging het ineens een stuk slechter. Wieger had het goed in de gaten en heeft allerlei mensen nog kunnen waarschuwen. Zo hebben ook de kinderen en kleinkinderen nog aan het bed kunnen staan. In de avond is Loes toen, in feite nog tamelijk snel, overleden. In een dienst van woord en gebed hebben we op 17 augustus afscheid genomen met de tekst van psalm 121 als leidraad: Ik hef mijn ogen open naar de bergen. Dezelfde tekst waarmee Wieger en Loes 24 jaar ervoor (op 26 augustus) in het huwelijk zijn getreden.

Ds Wouter Slob

Henri Knol

Verschillende gemeenteleden zullen zich Henri Knol herinneren, toen hij als pastoraal werker aan onze gemeente verbonden was. In december 2002 vertrok hij naar Aalten, als geestelijk verzorger bij een zorginstelling. Hij overleed op 61 jarige leeftijd op 14 juli.

Henri was een trouwe pastor, met een eigen stijl, niet conventioneel, maar zeker authentiek. "Onthutsend eerlijk", hoorde ik over hem zeggen tijdens de uitvaartdienst, die ik via internet heb kunnen volgen. We kunnen met grote waardering terugzien op zijn bijdrage aan onze gemeente.

Nelly de Boer

De laatste jaren woonde zij in 's Hertogenbosch, maar Nelly en Bert de Boer hadden zo lang en zo betrokken hun plaats binnen onze gemeente, dat haar overlijden niet ongemerkt aan ons voorbij kan gaan. Zij overleed op 17 juli, 89 jaar oud geworden. Lange jaren was zij penningmeester van de toen nog Gereformeerde Kerk, en daarna deed zij hetzelfde werk voor het zendingswerk. Ze deed dat met gevoel voor verantwoordelijkheid en dus met precisie. Op de lijst vrijwilligers die in 2011 werd samengesteld kom je haar naam tegen: we ontvingen dan koffie na de dienst, door haar aangereikt. In het licht gezet door al haar kleinkinderen is er afscheid van haar genomen. In dankbaarheid voor haar betrokkenheid denken we aan haar terug.

Iemme Telleman-Barends

We kennen haar als de geestelijk verzorger van Dekkerswald, waar ze van 1993 tot aan haar emeritaat in 2010 werkte. Zij overleed op 19 augustus, 74 jaar geworden, "na een lange worsteling met Parkinson", om de rouwbrief te citeren. Die worsteling is op de kaart ook in haar eigen woorden weergegeven: "Bij U is de weg voor mij, ik begrijp Uw weg niet, U kent de weg voor mij." Iemme was een zachtmoedige pastor, die situaties goed aanvoelde.



Onze eigen PGN app is er!

Zoek in de Play Store of App Store op PGNijmegen

Ik haalde een boekje uit mijn kast, door haar man gebundelde notities uit de pastorale weekbrieven van Dekkers-wald.
Al lezend ontroert ze me. Ik neem hieronder een stukje op.

Jan Waagmeester

DE GRAFTUIN

In Jeruzalem -even buiten de oude stad- ligt een prachtige tuin. Toen ik daar een paar jaar geleden naartoe wilde, moest ik langs de drukke, overvolle, rumoerige straatjes van de oude stad. De Arabieren prijzen er je hun spullen aan op luidruchtige wijze. We liepen onder de indrukwekkende Damascuspoort door en we baanden ons een weg tussen toeterende auto's door. Je ruikt er de geuren van het Oosten. Je proeft een andere cultuur. De zon schijnt, als elke dag. Even buiten dat gewoel van mensen en auto's, wanneer je de weg omhoog gaat richting het Arabische busstation, ontdek je een bordje met daarop aangegeven de richting van de graftuin.

Daar, 200 meter buiten die drukte, ligt een oase van rust: de graftuin. De graftuin, waarvan de beheerders zeggen dat hier mogelijk het graf van Jezus geweest is. Het graf, of beter gezegd de grafkamer dateert uit de tijd van Jezus. Er is ook een steen, die voor de ingang van het graf gerold kan worden.

Onder die tuin ligt een ook uit die tijd stammend gewelf waar water kan worden opgeslagen voor de besproeiing van de tuin. Die tuin, die rust waren indrukwekkend. In die tuin rond het open, lege graf staan banken, waar je in alle stilte kunt nadenken over het geheim van Pasen. Het was voor mij een plek om opnieuw te ontdekken dat ik eigenlijk niets begrijp van wat er met Pasen gebeurd is.

Er hoeft in die tuin niets. Ik mocht daar stil zijn, genieten van de prachtige bloemen, de bomen en de stilte. Het was alsof je even in het paradijs was. Misschien is dat wel Pasen: even een blik op een tijd dat alle tranen afgewist zullen zijn.

Dat de dood niet het laatste woord heeft.

Toen niet en nu niet.

Bij de diensten

Op woensdag 18 september is er in het kader van de vredesweek een korte vesper in de Ontmoetingskerk met medewerking van de Cantorij. Pastor Els Geelen gaat voor. De dienst begint om 19.30 uur.

Op 22 september hebben we mw Hetty Oudelaar als gastvoorganger. Medewerking wordt verleend door de Cantorij. De dienst is in de Maranathakerk en begint om 9.30 uur.

29 september gaat Marije Klijsma voor in de Ontmoetingskerk. Medewerking wordt verleend door de cantorij.

Op 6 oktober kerken we in de Stevenskerk en begint de dienst om 10 uur; alle tijd dus om er (zelfs op de fiets) te kunnen zijn. Het is een dienst 'met veel kinderen', maar ook 'veel volwassenen' zijn welkom.

De dienst gaat over de Ark van Noach en heeft vertrouwde maar ook nieuwe elementen. Van harte welkom. Voorganger is o.a. ds Wouter Slob.

Op 13 oktober wordt de dienst voorbereid door de werkgroep diaconie.

Ds Wouter Slob is als predikant bij de voorbereidingen betrokken. Aangesloten zal worden bij het thema van het najaarsprogramma 'Heel de aarde'. Zorg voor de schepping; maatschappelijk en politiek staat het onder druk, maar vanuit het geloof kan het geen vraag zijn. Hooguit de vraag: hoe doen we dat het best?

De dienst is in de Maranathakerk.

Op 20 oktober gaat in de Ontmoetingskerk voor dhr Egbert Fokkema (9.30 u). In de Bartholomeuskerk in Beek gaat ds Slob voor (10.00 u). De kracht van geloof ligt niet (of niet meer?) in al te stellige dogmatische kaders, maar heeft alles te maken met ons eigen geleefde leven. Hoe ervaren of ontdekken we dan het geloof? Medewerking wordt verleend door de cantorij van Maranathakerk.

Op 27 oktober is er dienst in de Maranathakerk. Hoe we God in ons leven kunnen ervaren is een vraag. Waar en hoe we Hem niet ervaren, evenzeer. En misschien voor veel mensen nog wel meer. Is God afwezig in onze tijd? Of kijken we niet goed genoeg? Voorganger is ds Slob.

Gift

Bij onze predikant, Wouter Slob, is tijdens een huisbezoek een gift binnengekomen van Mevr B. ter hoogte van 70 euro. Waarvoor dank.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Op 27 juni was de laatste bijeenkomst voor de zomerperiode. 's Ochtends hebben we koffie gedronken met een stukje vlaai in de Ontmoetingskerk. Daarna zijn wij naar de Pannenkoekenbakker in Plasmolen geweest om samen een heerlijke pannenkoek te eten. Het was een gezellige afsluiting van het afgelopen seizoen. Het was die dag mooi weer, maar eigenlijk iets te warm om met elkaar op pad te gaan.

Na een lekkere zomerse periode gaan we op donderdag 26 september weer van start met de maandelijkse bijeenkomsten voor onze oudere gemeenteleden. U bent welkom om 14.00 uur. We beginnen dan eerst met een kopje koffie of thee met een lekkere traktatie.

Johan en Ineke Dorst komen ons het één en ander vertellen en laten zien over hun trip door Costa Rica. Ze hebben daar een voettocht gemaakt van "kust tot kust". Een tocht van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan. Daarbij hebben ze van alles beleefd en heel veel mooie plaatjes geschoten. Het wordt ongetwijfeld een gezellige middag.

Als u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk kunt komen, neem dan vóór dinsdag 24 september contact op met mevr. Wies Landman, tel. 024-3443429. Vervoer wordt dan geregeld.

We hebben een gift mogen ontvangen van € 20,-. Wij willen de gever heel hartelijk bedanken voor deze gift!

Wij hopen u allemaal weer te zien op 26 september.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Wanneer u dit leest, dan zullen de eerste weken van september alweer zijn vergleden en heeft de eerste ouderen bijeenkomst van het nieuwe kerkelijk seizoen al plaatsgevonden op 10 september.

Nu ik dit schrijf is het pas 31 augustus, dus kan ik nog niets over de beleving van die middag vertellen.

Voor degenen, die ons kerkblad Over & Weer voor het eerst lezen en niet bekend zijn met de maandelijkse middagbijekomsten van ouderen, georganiseerd door de Protestantse

Vrouwendienst (vaak aangeduid met P.V.D.), is er kort gezegd op de 3e dinsdag van elke maand voor senioren, ook zij die in Beek wonen, een gezellige bijeenkomst voor ouderen, die in de grote zaal van de Maranathakerk gehouden wordt.

Kom eens een kijkje nemen. Misschien vindt u het leuk om samen met een vriend(in) of kennis te komen, die we ook van harte welkom heten, als hij/zij geen lid is van onze kerk.

In oktober hopen we dinsdag 15 oktober bij elkaar te komen met verhalenverteller, journalist en schrijver Frank Antonie van Alphen. Hij zal ons vertellen over de binnenscheepvaart, opgetekend uit de mond van zijn ouders en grootouders. Hij heeft er ook een boekje over geschreven. Zijn vertelling zal hij ruimschoots larderen met anekdotes, zoals hij ook 2 jaar geleden deed met zijn verhalen over de Nijmeegse Kaaisjouwiers.

Gift

Van Mevr. S. L. hebben we een gift van €50,00 ontvangen voor de Protestantse Vrouwendienst.

Ze kan tot haar spijt niet meer naar de middagen komen, maar laat ons zo voelen, dat ze de PVD een warm hart toe draagt.

Daar zijn we heel blij mee; onze hartelijke dank daarvoor!

De Engel en de Vogel

Thuisgekomen na de inspirerende viering en de activiteiten ter gelegenheid van de start van het nieuwe kerkelijke seizoen met het thema "Als Nieuw", dacht ik aan het gedichtje van ds. Stephan de Jong, dat ik graag citeer:

'Wat ben je stil', zei de engel.

'Ik ben in de rui', antwoordde de vogel.

'Elk jaar laat ik mijn oude, versleten veren los en krijg ik weer nieuwe. Dat ruimt lekker op'.

De vogel keek opzij naar de vleugels van de engel.

'Ben jij ook wel eens in de rui?'

'Ja, maar anders'.

'Hoe dan?'

'Van binnen. Ik laat soms mijn versleten geloof los en ga dan opnieuw geloven. Dat ruimt lekker op'.

Een hartelijke groet van alle medewerkers voor ieder en tot ziens op de PVD-bijeenkomst van dinsdag 15 oktober om 14.30 uur in de Maranathakerk.

Addie Wanders: tel. 024- 355 8471
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com



Met zijn allen in de ark van Noach in de Stevenskerk

Op zondag 6 oktober wordt in de Stevenskerk de jaarlijkse 'Dienst met veel kinderen' gevierd. Meestal staat in zo'n dienst een verhaal uit de bijbel centraal. Dit keer horen we het verhaal over de Ark van Noach.

Daar zitten ze dan. De dieren in de ark van Noach. Van alle dieren twee. Van alle dieren? Ja, van alle dieren. Ook de mug en de wesp. Maar waarom eigenlijk?

In de dienst wordt het verhaal verteld en uitgespeeld en zijn er activiteiten voor jong en oud. Naast vaste onderdelen van een kerkdienst, zoals samen zingen en bidden, komen we ook van onze stoelen, voor een aantal speelse, muzikale en verdiepende activiteiten, voor elk wat wils. Na afloop is er koffie en limonade.

Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom! Heb je een dieren-onesie, trek deze dan gerust aan. De dienst begint om 10.00 uur en wordt georganiseerd door drie Nijmeegse kerken: de Protestantse Gemeente, de Stadskerk en de Studentenkerk. Van harte welkom, 6 oktober in de Stevenskerk.

Voor meer informatie: www.stadskerknijmegen.nl en www.pkn-nijmegen.nl

Activiteiten

Nadere info en aanmelding:
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl / 06-19177844
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Ruimte voor Rouw

Ruimte voor rouw is een groep die is bedoeld voor ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is een vaste groep van max. 8 deelnemers. We hebben 6 bijeenkomsten met elkaar, waarin we ervaringen delen en bemoediging zoeken met bijvoorbeeld muziek en gedichten.

Als u iemand verloren hebt, bent u van harte uitgenodigd mee te doen. De rouwgroep wordt geleid door de pastores Els Geelen en dominee Wouter Slob.

Data: 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec, 16 dec.

Gespreksgroep 20/30

Studie net klaar of afrondend. Beginnende baan en carrière, al of niet met partner, kinderen of denkend daaraan. En dan: kerk, geloof en God? Hoe past dat in je leven, past het wel in onze (post-)moderne tijd? In deze groep delen we onze vragen, onze twijfels, maar zeker verwachtingen, hoop en vreugdes. En inspireren we elkaar. De groep wordt geleid door pastores Joska van der Meer en dominee Wouter Slob. De avonden zijn steeds in de Maranathakerk van 20-22 uur. 9 okt, 6 nov, 4 dec, 15 jan, 19 feb, 19 mrt, 30 apr, 28 mei



Filosofiekring

Filosofie en theologie liggen dicht bij elkaar en zijn in de geschiedenis dikwijls met elkaar in verband gebracht. Soms in elkaars verlengde, soms als tegenpolen. In deze kring bespreken we maandelijks een filosofisch thema of denker en brengen dat in de aansluitende discussie met ons eigen denken in verband. Inleider is Wouter Slob, soms afgewisseld met een deskundige. De avonden zijn steeds in de Maranathakerk van 20-22 uur.

19 spt, 24 okt, 21 nov, 16 jan, 27 feb, 20 mrt, 24 apr, 15 mei

Dinsdagmorgenkring

Gewoonlijk op de tweede dinsdagochtend van de maand komt de gelijknamige kring samen in de Maranathakerk. De ochtenden beginnen om 10.00 en duren tot 11.30 uur. 8 okt, 19 nov, 10 dec, 14 jan, 18 feb, 11 feb, 8 apr, 13 mei

Studentencatechese

Op verzoek van de christelijke studentenverenigingen verzorgen ds Gerry Bos (NGK) en ondergetekende een catechese-reeks voor studenten. Met twaalf samenkomsten zijn er avonden waar kennis wordt bijgebracht en avonden waar we inzichten, vragen en ervaringen met elkaar uitwisselen. Een echte cursus met geloofsverdieping. Op de achtergrond speelt de mogelijkheid om belijdenis te doen, of de doop te ontvangen; in Nijmegen of in de 'thuis'-gemeente van het ouderlijk nest. De catechese is echter niet voorbehouden aan studenten. Iedereen die geloof wil verdiepen, of zich op het doen van belijdenis zou willen voorbereiden is welkom. Komend seizoen gaat de reeks weer van start op 30 september. Info en opgave bij Wouter Slob.

Data (steeds van 20-22 uur in de Maranathakerk):
 30 sept, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov, 9 dec, 23 dec,
 13 jan, 27 jan, 10 feb, 24 feb, 10 mrt

Bijbelkring Beek

In Beek ontmoeten we elkaar iedere maand in de zondagse kerkdienst of bij de Taizé-vespers of wandelingen. Maar ook kunnen we elkaar ontmoeten bij Bijbelkring die maandelijks wordt gehouden bij Corrie van Doorn (Hermelijnstraat 20, Beek). Data (steeds van 10-11.30 uur): 17 okt, 21 nov, 19 dec, 16 jan, 20 feb, 20 mrt, 10 apr, 15 mei

Catechese 13-15

In het programma KidCat komen kinderen in aanraking met het christelijk geloof. Eenmaal op de middelbare school is het tijd voor wat steviger kost.

Data (van 19.30-20.30 uur bij ds Wouter Slob): 23 okt, 20 nov, 18 dec, 29 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 apr, 21 mei

Groep 16-20

Voor de wat oudere tieners, we spreken over allerlei onderwerpen. Data (steeds van 19.30-21.00 bij ds Wouter Slob): 10 okt, 28 nov, 19 dec, 23 jan, 6 mrt, 10 apr, 8 mei

Bijbellunch

Eén keer per maand op een dinsdag van 12.00 tot 13.30 uur is iedereen welkom bij de Bijbellunch. Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd.

We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de methode lectio divina (godelijke lezing of lezing met het hart). Wouter Slob en Marije Klijnsma begeleiden.

We zien u graag op: 24 sep (M'kerk), 15 okt (O'kerk), 19 nov (M'kerk), 10 dec (O'kerk), 21 jan (M'kerk), 4 feb (O'kerk), 18 mrt (M'kerk), 8 apr (O'kerk), 20 mei (M'kerk)

Gespreksgroep: Ontmoetingsgroep

Leeftijd: ongeveer 30-50 jaar

In de Ontmoetingskerk van 20.00 - 22.00 uur
 Begeleiding Joska van der Meer en Marije Klijnsma
 Data: 25 sep, 30 okt, 20 nov, 18 dec, 22 jan

Gespreksgroep Landwijk

Leeftijd: ongeveer 25-70 jaar

Wisselend bij iemand thuis van 20.00 - 22.00 uur

Begeleiding: Marije Klijnsma

Data: 11 sep, 15 okt, 12 dec, 15 jan, 11 feb, 10 mrt, 14 mei, 24 jun

Taizé Lieddag

Zing mee of kom luisteren op zaterdag 16 november van 14.00 - 17.30 uur in de kleine Bartholomeuskerk.

Gezamenlijke maaltijd voor Landwijk

We eten bij iemand uit Landwijk thuis. Iedereen uit de sectie Landwijk is van harte welkom. Je kunt je per keer opgeven. Er is altijd een thema waarover we van gedachten wisselen. De volgende datum is 16 oktober.

Inloop vanaf 17.30 uur en de maaltijd start om 18.00 uur.

Kosten: €3,-

Info via Marije Klijnsma: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl



Cursus 'Leren van Luther'

Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus 'Leren van Luther'. Elk jaar met een ander thema. Dit jaar is het thema 'Geloof als bevrijding'.

Waarvan wist Luther zich bevrijd? En wat is de betekenis van de beelden die hij gebruikt om die bevrijding te duiden, zoals 'reiniging', 'verlossing/loskoping', 'vergeving', 'verzoening' en 'vrijspraak'. Wilt u zich daar eens in verdiepen, met elkaar over spreken en van theologen leren dan is deze cursus iets voor u. De cursus start eind september in de Lutherse kerk in Nijmegen.



De cursus omvat vier bijeenkomsten op 24 september, 8 en 22 oktober en 5 november van 19.30 – 21.00 uur. Deelname kost slechts € 20,- per persoon.

Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader met een selectie van paragrafen uit Luthers werk en aanvullende hedendaagse teksten. Er is ook een gelegenheid om online deel te nemen.

Opgeven kan via de site: www.lerenvanluther.nl
Contactpersoon is Lilo Dankbaar: lilo.dankbaar@gmail.com



Hebreeuwse miniaturen

שלום

Paradijs

'Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin tal van vruchtbomen geplant.' God zelf zou het gezegd kunnen hebben. We denken hier onwillekeurig aan het paradijs van Adam en Eva, zeker met die vruchtbomen. Maar hier is heel iemand anders aan het woord, namelijk Prediker (2:5), die vroeger wel geïdentificeerd werd met koning Salomo.

Toch is de gedachte aan het paradijs bepaald niet misplaatst. Sterker nog, de parken waarvan sprake is heten in het Hebreeuws *pardesim*, het meervoud van *pardees*. Prediker 2:5 is een van de drie passages in de Bijbel waar dit Hebreeuwse woord gebruikt wordt (de andere staan in Hooglied en Nehemia). Via het Grieks is *pardees* bij ons paradijs geworden.

Grappig genoeg komt *pardees* niet voor in het paradijsverhaal van Genesis 2, waar je het toch juist zou verwachten. Daar is in het Hebreeuws uitsluitend sprake van een *gan*, in de Nieuwe Bijbelvertaling weergegeven met 'tuin'. Mogelijk komt dat doordat Genesis uit een wat vroegere periode stamt dan Prediker. Toen het geschreven werd was *pardees* nog niet gangbaar.

Lees alle miniaturen op www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Eekhoorn & Konijn

Het bos wil me niet!

Ze lopen verder, maar Konijn komt steeds langzamer vooruit tot hij stilstaat. "Wat is er?", vraagt Eekhoorn? "Ben je moe?" Konijn schudt zijn hoofd. "Nee, dat is het niet. Nee, ik weet het allemaal niet meer." Eekhoorn snapt er niets van en als hij het treurige gezicht van Konijn ziet, zegt hij flink: "En nu gaan we zitten en ga jij eens heel precies vertellen wat er aan de hand is."

Ze zoeken een zacht plekje met mos op en Konijn slaakt een diepe zucht. "Ik denk dat ik weer naar mijn oude hol moet. Het bos wil me niet. "Wat!" roept Eekhoorn. "Wat voor onzin vertel je nu?!" Konijn fluistert: "Je ziet het toch! Het bos wil niet dat ik graaf en de dieren worden boos op mij." Verbijsterd kijkt Eekhoorn hem aan en slaat zijn pootjes voor zijn ogen. Hij weet het even ook niet meer.

Dan haalt hij diep adem en trekt Konijn overeind. "Wij kunnen dit niet alleen oplossen; we hebben hulp nodig. En ik weet van wie." Konijn kijkt naar Eekhoorn. "En wie is dat dan?" "We gaan naar Uil en dat is nog een eindje lopen naar de grote oude boom, dus... Kom op! Als er iemand is die jou kan helpen, dan is hij het."



"Is hij een eekhoorn?" vraagt Konijn. Eekhoorn moet hard lachen. "Omdat hij net als ik in een boom woont? Nee, Uil is een vogel. Een hele grote vogel en ik denk dat je hem hebt horen roepen in de eerste nacht, dat je hier was, weet je nog wel? Jij vond dat toen een heel eng geluid, maar Uil is 's nachts gewoon aan het rondvliegen en roept soms wat."

"Hoe groot is groot?" vraagt Konijn angstig? "Zal hij me niets doen? Straks maak ik hem ook nog boos." "Vertrouw maar op mij." Zegt Eekhoorn en klopt konijn op zijn rug. En daar lopen ze samen weer, nu op weg naar de grote oude boom.

Michèle en Hetty

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

Auto-ophaaldienst: Annelotte de
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

mw. Diny Schotanus
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Werkgroepen

- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk**

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 6 oktober aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 22/23 oktober.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers:

Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen (redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2024



- nr 8 - zondag 6 oktober
- nr 9 - zondag 10 november
- nr 10 - zondag 15 december

Stempelkaart



uw - M
/longe



Zondag 1 september vond de Startzondag plaats in de Ontmoetingskerk. Met leuke, gezellige activiteiten en ontmoetingen en een heerlijke, gedeelde lunch.



de streep
bij



Somber

De pech met onze auto (veel bezoeken aan de garage) of gestarte motorrijlessen ('midlife' volgens mijn kinderen)? Waar zal ik eens over schrijven? Mijn vrouw trok een somber gezicht. 'Misschien ben ik wat somber gestemd, maar er is weinig waar ik vrolijk van wordt,' zei ze in het voorbij gaan. Oorlogen en oorlogsmisdaden in Oekraïne en Gaza, gure wind in onze politieke werkelijkheid, internationale verharding, afgrenzing en buitensluiting, maar ook vastlopende structuren in Nederland: van gezondheidszorg, tot klimaat, tot woningen, ruimte, plek. Genoeg om somber van te worden, genoeg om je zorgen over te maken. Hoe zou je daar dan over schrijven?

Wordt het allemaal minder en slechter? Sommigen lijken terug te willen: 'make X great again'. Dat suggereert dat het allemaal beter was, en dat we daarnaar terug moeten. Maar wanneer was dat dan? En willen we daar echt naar terug? Ik vroeg het eens aan een groep bewoners van een verzorgingshuis. 'Nee', antwoorden de aanwezigen in koor, 'vroeger was het niet beter'. In bepaalde opzichten misschien, maar door de band genomen was het er beter op geworden: minder armoede, ziekte en zorg. Beter voorzieningen en betere leefomstandigheden. Langere levensduur.



Vanuit het geloof is het terugverlangen naar de 'vleespotten van Egypte' zeker niet de bedoeling. We kijken steeds vooruit en zijn op weg naar het beloofde land. Gods toekomst is geen herinnering, maar een belofte. Wie het verleden idealiseert, verradert misschien vooral onvrede met het heden.

Maar die onvrede kan er zeker zijn; en daar kun je somber van worden. Des te meer reden om aan te pakken. Nostalgie is niet wat het geloof drijft, hoop wel. Geen valse hoop, die problemen toedekt, maar hoop dat het anders kan en beter moet. En dat we daar allemaal een taak in hebben. Zonder die hoop vervallen we in cynisme (het heeft allemaal toch geen zin) of in onverschilligheid (het zal mijn tijd wel duren).

Misschien dat dat ons het meeste plaagt: dat onze tijd zo weinig vertrouwen heeft in hoop. Om somber van te worden, behalve als we ons laten bemoedigen.

En dan, na het amen, weer aan de slag gaan!

Ds Wouter Slob