

## Kruispunt: pastoraat voor dak- en thuisloze mensen

Als diaconaal werker van de Protestantse Gemeente Nijmegen ben ik vanuit de presentie in de binnenstad o.a. verbonden met stichting Het Kruispunt. Bijna wekelijks ben ik op maandagmiddag in de Titus Brandsmakapel te vinden. Verder werk ik soms mee aan vieringen, leg verbinding met de kerken en ben ik vanuit het bestuur van Kruispunt klankbord voor de beide straatpastores. Zij bieden het onderstaande artikel aan, wat ik graag van harte bij onze lezers aanbeveel.

Theo van Driel

Vanuit de Titus Brandsmakapel aan de Kroonstraat verzorgt stichting Het Kruispunt pastoraat voor dak- en thuisloze mensen in Nijmegen en omgeving. Wij willen hen een luisterend oor bieden en bijstaan in hun zoektocht naar zingeving. Wij willen bijdragen aan hun gevoel van eigenwaarde en hen helpen hun eigen talenten te ontdekken. Dat gebeurt in persoonlijke contacten, in gesprekken en in de laagdrempelige maandelijkse viering op zondag. Bijzondere aandacht is er voor een waardig afscheid bij het overlijden van dak- en thuislozen.

Drie keer per week, op maandag, woensdag en vrijdag, is er tussen 13 - 15 uur inloop. Er is koffie/thee en afhankelijk van de dag brood, een warme maaltijd of uitsmijters. Er is de mogelijkheid voor een gesprek met de straatpastores en vrijwilligers. Naast een praatje is er ruimte om te sjoelen, om te tekenen, voor een potje rummikub en soms speelt er iemand op een gitaar.

In de kapel willen we de mensen een plek bieden waar zij zich thuis voelen; waar een gelijkaardige ontmoeting van mens tot mens mogelijk is, ongeacht achtergrond of problematiek. Een plek waar iedereen welkom is en waar ieder uiting kan geven aan wat hem of haar bezighoudt, en waar ruimte is voor ontspanning of creatieve activiteiten. Ook bezoeken vrijwilligers regelmatig de huiskamer bij de tippelzone in Nijmegen. Tijdens de vieringen op zondagmiddag is er ruimte voor het aansteken van een kaarsje en voor het gesprek tijdens de overdenking van een tekst. Na de viering hebben we een gezamenlijke broodmaaltijd. U bent vanzelfsprekend van harte welkom bij een viering, iedere eerste zondag van de maand.

Vorig jaar vierde het Kruispunt haar 25-jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan is een prachtig boek verschenen, getiteld 'Atelier van de overlevingskunst', waarin deze 25 jaar beeldend en verhalend wordt weergegeven. Zeer de moeite waard!  
Wilt u het eens inkijken? Van harte welkom tijdens een inloop of viering in de kapel. Het boek is ook te koop via boekhandel Roelants en via het Kruispunt.

### Wie zijn de straatpastores?

Straatpastor Inge: "Vorig jaar studeerde ik af als praktisch theoloog en geestelijk verzorger, in januari begon ik als straatpastor bij het Kruispunt. Wat een mooie plek om te werken! Soms heftig, soms schrijnend, soms inspirerend, soms vol humor - vaak een combinatie van al deze dingen. De veerkracht die ik zie bij onze bezoekers kan ik slechts bewonderen. Vóór alles vind ik het in mijn werk belangrijk om er gewoon te zijn, en de ander te zien en te waarderen voor wie hij is. Ik woon in Nijmegen en ben lid bij de NGK-Nijmegen. Ik zou het prachtig vinden om de verbinding tussen de kerken in Nijmegen en het straatpastoraat te versterken."

(06) 58 96 72 24 / [inge@kruispuntnijmegen.nl](mailto:inge@kruispuntnijmegen.nl)



Straatpastor Lenneke: "Ruim een jaar geleden ben ik begonnen als straatpastor in het Nijmeegse. Nog maar enkele jaren daarvoor rondde ik mijn studie Theologie af. Na een stage in een hervormde kerk volgde een tweede stageplek, het straatpastoraat in Ede. Hier kwam ik voor het eerst in contact met de mensen van de straat. Ik werd er zo door geraakt dat het mijn latere werkplek werd. Tot de functie van straatpastor vrijkwam bij het Kruispunt. Ik kan veel vertellen over mijn werk, over het contact met de mensen van de straat. Dat laatste maakt het voor mij ook meteen lastig; ik praat liever met de mensen van de straat dan over ze. Door het gesprek met ze aan te gaan, zonder vooropgezet plan, word ik vaak verrast. Wanneer u een praatje met hen aanknoopt, kunt u maar zo eveneens verrast worden."

(06) 58 91 92 78 / [lenneke@kruispuntnijmegen.nl](mailto:lenneke@kruispuntnijmegen.nl)

### Vrijwilligers gezocht

Het gaat goed met het Kruispunt! Er gebeurt veel en er zijn veel vrijwilligers die gastvrouw of gastheer zijn tijdens de inloop.

Voor, tijdens en na de inloop zijn er ook regeltaken. Wordt u daar blij van, dan zoeken we u! Concreet betekent dit dat we vrijwilligers zoeken voor de maandag en woensdag die koffie/thee zetten, zorgen dat alles klaarstaat voor de inloop en regelen dat de kapel opgeruimd is na de inloop, en contact hebben met de vrijwilligers voor en na de inloop om bijzonderheden door te nemen.

Ook zoeken we een vrijwilliger die de uitkomsten van de RIE wil coördineren/uitvoeren. RIE staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Deze RIE heeft plaatsgevonden en daaruit zijn diverse actiepunten gerold. Het betreft een tijdelijke klus. Wilt u deze op u nemen, meld u dan.

Kijk voor meer informatie op: [www.kruispuntnijmegen.nl](http://www.kruispuntnijmegen.nl)



## Kerkdiensten

### Zondag 23 juni

Maranathakerk	09.30 uur	Onderwegdienst door werkgroep Jeugd & Jongeren - Tienerkerk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag (HA)

Collecte voor: 1. Kerk in Actie Wereldiaconaat: Libanon  
2. PGN

### Zondag 30 juni

Ontmoetingskerk	10.30 uur	Openluchtviering (oec.) Marije Klijsma / pastor Els Geelen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Theo Pieter de Jong
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag / ds. M. Hilsemer (HA)

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk  
2. PGN: onderhoud gebouwen

### Zondag 7 juli

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag

Collecte voor: 1. Marikenhuis  
2. PGN

### Zondag 14 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Johan Dorst

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst  
2. PGN

### Zondag 21 juli

Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Hermen Kroesbergen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden

Collecte voor: 1. Stichting het Kruispunt  
2. PGN

### Zondag 28 juli

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Johan Dorst

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk  
2. PGN: onderhoud gebouwen

### Zondag 4 augustus

Ontmoetingskerk	10.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	zomerbijeenkomst

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk  
2. PGN

### Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

[www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online](http://www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online)

### Zondag 11 augustus

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Trees Versteegen

Collecte voor: 1. Kerk in Actie zomerzending: Pakistan  
2. PGN

### Zondag 18 augustus

Ontmoetingskerk	10.30 uur	diaken Theo van Driel
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	zomerbijeenkomst

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk  
2. PGN

## Labyrint

14 mei, een gewone dinsdagochtend in Dukenburg, er lopen wat mensen voorbij de Ontmoetingskerk, een enkeling loopt er binnen, om iets te regelen, even te praten, naar de boeken te kijken. Op het kerkplein is met stoepkrijt een groot labyrint getekend. Zo groot, dat je er doorheen kunt lopen. Het is een weg vol bochten, maar zonder keuzes. Je loopt steeds verder tot je in het midden uitkomt. En van daaruit leidt dezelfde weg je weer naar buiten.



Het is een heel oud figuur. Je vindt labyrinten op verschillende plekken in de wereld. Ik maakte voor het eerst een labyrint met een groep op het strand van de pelgrimsplek Iona in Schotland.

We gaan deze ochtend die weg van het labyrint lopen. Wie zullen er komen? Dat is altijd een verrassing. Even lijkt het of er niemand is. Alleen voorbijgangers. Dan is er toch iemand en uiteindelijk zijn we met zijn vieren. Het is bijzonder hoe er op zo'n openbare plek op een doordeweekse ochtend toch verstilling kan ontstaan.

We liepen het labyrint als een gebed: met de handpalmen naar beneden gekeerd de weg naar binnen. Wat wil je loslaten? In het midden openstaan voor God. En met de handpalmen naar boven gericht weer de weg naar buiten. Een beetje gevoed en tot rust gebracht door dit kleine ritueel. Toen we allemaal gelopen hadden zongen we een lied. En een vrijwilliger die net aan kwam lopen zong met ons mee. Even later toen ik dacht dat we klaar waren kwam nog iemand uit de kerk naar buiten. Hij had ons vanaf de bovenverdieping gezien en was benieuwd. En ook hij liep het labyrint.

Mooi zoals er met een paar mensen iets kan ontstaan wat je goed doet je en dichter bij God en/of jezelf brengt.

Marije Klijsma

**B  
I  
J  
B  
E  
L  
L  
E  
E  
R  
O  
O  
S  
T  
E  
R**

dinsdag	18 juni	Jesaja 30:9-18	woensdag	17 juli	Efeziërs 1:15-23
woensdag	19 juni	Jesaja 30:19-26	donderdag	18 juli	Zacharia 1:1-6
donderdag	20 juni	Jesaja 30:27-33	vrijdag	19 juli	Zacharia 1:7-17
vrijdag	21 juni	Jesaja 31:1-9	zaterdag	20 juli	Zacharia 2:1-9
zaterdag	22 juni	Psalm 43	zondag	21 juli	Marcus 6:30-44
zondag	23 juni	Marcus 4:35-41	maandag	22 juli	Efeziërs 2:1-10
maandag	24 juni	Psalm 85	dinsdag	23 juli	Efeziërs 2:11-22
dinsdag	25 juni	Handelingen 8:1b-13	woensdag	24 juli	Zacharia 2:10-17
woensdag	26 juni	Handelingen 8:14-25	donderdag	25 juli	Zacharia 3:1-10
donderdag	27 juni	Handelingen 8:26-40	vrijdag	26 juli	Zacharia 4:1-14
vrijdag	28 juni	Psalm 30	zaterdag	27 juli	Zacharia 5:1-11
zaterdag	29 juni	Marcus 5:1-20	zondag	28 juli	Marcus 6:45-52
zondag	30 juni	Marcus 5:21-43	maandag	29 juli	Efeziërs 3:1-13
maandag	1 juli	Psalm 88	dinsdag	30 juli	Efeziërs 3:14-21
dinsdag	2 juli	Handelingen 9:1-19a	woensdag	31 juli	Zacharia 6:1-8
woensdag	3 juli	Handelingen 9:19b-31	donderdag	1 augustus	Zacharia 6:9-15
donderdag	4 juli	Romeinen 14:1-12	vrijdag	2 augustus	Efeziërs 4:1-6
vrijdag	5 juli	Romeinen 14:13-23	zaterdag	3 augustus	Efeziërs 4:7-16
zaterdag	6 juli	Psalm 28	zondag	4 augustus	Marcus 7:1-13
zondag	7 juli	Marcus 6:1-6a	maandag	5 augustus	Marcus 7:14-23
maandag	8 juli	Psalm 117	dinsdag	6 augustus	Psalm 29
dinsdag	9 juli	Romeinen 15:1-13	woensdag	7 augustus	Efeziërs 4:17-5:2
woensdag	10 juli	Romeinen 15:14-24	donderdag	8 augustus	Efeziërs 5:3-20
donderdag	11 juli	Romeinen 15:25-33	vrijdag	9 augustus	Deuteronomium 8:1-6
vrijdag	12 juli	Romeinen 16:1-16	zaterdag	10 augustus	Deuteronomium 8:7-20
zaterdag	13 juli	Romeinen 16:17-27	zondag	11 augustus	Marcus 7:24-30
zondag	14 juli	Marcus 6:6b-13	maandag	12 augustus	1 Korintiërs 15:1-11
maandag	15 juli	Marcus 6:14-29	dinsdag	13 augustus	1 Korintiërs 15:12-19
dinsdag	16 juli	Efeziërs 1:1-14	woensdag	14 augustus	1 Korintiërs 15:20-34

## GO en de fietsbel

GO@PKN-Nijmegen.nl



Eerder schreef ik over leren fietsen, maar ik wil eigenlijk graag nog even inzoomen op de fiets en wel op een belangrijk onderdeel: de fietsbel. Elk kind dat gaat fietsen, is dol op de fietsbel en maakt daar graag en vaak dankbaar gebruik van. Bij het ouder worden verandert dit, maar ook de tijden zijn veranderd. Fietsend over de Veluwe over smalle paadjes, was geregeld het gerinkel te horen en netjes ging iedereen van naast elkaar rijden naar invoegen. Het was een algemeen geaccepteerde regel, dat je medeweggebruikers attendeerde op jouw wens te willen passeren, evenals het vanzelfsprekend was de hand uit te steken als je van koers veranderde. Vaak groetten passanten de gepasseerden. Maar... de tijden zijn veranderd. Soms lijkt het een overval: ineens zit er iemand naast je, die je niet hoorde aankomen, of een ander slaat ineens voor je linksaf (zonder hand). Nee, niet alle fietsen hebben meer een bel. Omdat die weer ge-

stolen is (zoals bij mij een paar keer) of omdat men het niet nodig vindt. Het toppunt vind ik het weglaten van een bel bij sportfietsers. Het is me uitgelegd:



de fiets wordt door de bel zwaarder en beperkt daarmee de mogelijke snelheid. Maar als er één soort fietsers een bel zou moeten gebruiken, dan zijn het die tourrenners. Ja, ze roepen vaak wel, maar zitten dan al bijna in jouw nek te hijgen. Een uitzondering zijn gelukkig nog een groep oudere mensen, die de oude regels blijven hanteren. Wat wil dit over ons en onze cultuur en onze omgang met de medemens zeggen? Eigenlijk zeggen wij daarmee: "de wereld is er voor mij" en niet "ik ben er voor de wereld". Wij eisen ruimte en de omgeving moet die ons maar bieden. Wij zijn niet meer organisch verbonden met de natuur, met planten, bomen, dieren en medemens, maar verbreken die band door doelen van onszelf of ons bedrijf na te streven zonder afstemming op anderen, het milieu, de natuur. Pinksteren is een feest van afstemming: ieder hoorde zijn eigen taal spreken. Maar ieder kan zonder woorden ook eenzelfde taal spreken; de taal van elkaar ruimte geven, rekening houden met elkaar, openstaan voor wat een ander te zeggen heeft, maar ook jezelf laten zien, in- en uitvoegen op een natuurlijke manier, veiligheid bieden en veiligheid zoeken. Onze fietstocht, onze levenstocht) door de door God zo mooi geschapen wereld heeft Zijn Zoon van paden voorzien. Hij heeft ons een wereld voor ogen gehouden waar alle soorten fietsen in vrede onderweg kunnen zijn.

Michèle van der Steenstraten

## Kerk Plus in de zomer

7 juli Ontmoetingskerk:  
Ontmoeting met Navigators

De Nijmeegse Studentenvereniging Navigators (NSN) gaat op tournee langs verschillende kerkgemeenschappen in Nijmegen en woont dan een dienst bij. Op zondag 7 juli bezoeken zij de oecumenische viering in de Ontmoetingskerk. Na de dienst willen ze graag tijdens de koffie in gesprek met PGN en parochie.

NSN is een christelijke studentenvereniging in Nijmegen met ruim 200 leden waar het studentenleven en geloof samenkomen. Vooral voor jongeren die al helemaal of bijna klaar zijn met de middelbare school is het een leuke gelegenheid om christelijke studenten te ontmoeten.

## Terugblik Hemelvaart

Deze Hemelvaart zijn we gaan dauwtrappen. Een groep mensen van de Stadskerk (OCP), de PGN en de Parochie H3E verzamelde zich rond half acht bij de Refter in Ubbergen. Het was ondertussen niet meer donker, maar voor de meesten voelde het toch wel erg vroeg. En de dauw zat nog op het gras.

We gingen op weg met een pelgrimszegen uit de pelgrimage naar Santiago de Compostella. We liepen prachtig over de stuwwal bij Nijmegen. Het is mooi om te merken hoe je al wandelend heel makkelijk contact legt met elkaar en meteen een fijne sfeer in een groep hebt ook al ken je elkaar niet. Toen Jezus naar de Hemel ging, zegende hij de leerlingen. Ook wij mogen Gods zegen ontvangen en elkaar toewensen. Op een mooie plek met uitzicht op de Ooijpolder zongen we samen:

*Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde  
Vrede wens ik je toe  
Zegen wens ik je toe, aandacht wens ik je toe  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen  
Zegen wens ik je toe*

Toen we aankwamen in de Stevenskerk werden wij hartelijk ontvangen. Er stonden tafels voor ons klaar met drinken, een broodje en zoetheid. Daar waren we zeker aan toe na onze tocht.

Om 10.00u volgde de Hemelvaartsdienst, geleid door Wouter Slob, in een zijkapel van de kerk. Er kwamen veel mensen naar de viering. De kapel was helemaal vol. Ook dat gaf een warm gevoel. Mooi om zo samen Hemelvaart te kunnen vieren. Na nog een kop koffie ging een groot deel van de groep te voet weer naar het startpunt van de wandeling waar de fietsen en auto's stonden. En wie wilde, werd met de auto teruggebracht.

Het was mooi om zo met mensen uit verschillende kerken samen op te trekken. Zeker voor herhaling vatbaar.

Marije Klijnsma

*Op de achterpagina van deze Over & Weer staat een fotocollage van deze bijzondere ochtend tijdens Hemelvaart. De foto's zijn gemaakt door Cor Sikkens.*

## Blik op de Kerkenraad (59)

In de vergadering van de Kleine Kerkenraad (KKR) van afgelopen 17 april stond de presentatie van de activiteiten van de werkgroep Pastoraat centraal en werden de KKR-leden uitgebreid geïnformeerd. Een goed bericht dat, naar voren kwam, is dat de werkgroep recent versterkt is met twee mensen: Annelotte de Bruijn en Peter Verdoorn. Annelotte wil zich met name gaan inzetten voor het bezoekwerk aan nieuw ingekomen leden en gemeenteleden behorend tot de dertigers. Peter gaat zich richten op het bezoekwerk aan gemeenteleden buiten Nijmegen, de zogeheten 'buitenleden'. De KKR is er zeer content over dat het bezoekwerk op deze wijze voor deze groepen weer een vaste structuur krijgt. De afgelopen periode was daar namelijk onvoldoende capaciteit voor.

### Een multifunctionele Maranathakerk?

Er was ook een PowerPointpresentatie verzorgd door Evelien Cortjens, lid van het CvK. Het ging over de noodzaak om op termijn fundamentele veranderingen door te voeren in het kerkelijke huishoudboekje. Als we op termijn niet ingrijpen, kunnen we er niet aan ontkomen dat er elk jaar een fors begrotingstekort ingeboekt blijft worden. En hoe lang kun je het financieel dan nog volhouden? Kosten hebben de eigenschap telkens hoger te worden, terwijl onze inkomsten – vooral Kerkbalans – ieder jaar lager uitkomen. Om dit negatiever wordende scenario om te buigen, zijn we al enige tijd betrokken bij een onderzoek door een externe ontwikkelaar ('Kuiper Arnhem') naar de mogelijkheden om het gehele complex Maranathakerk een multifunctionele inrichting en gebruiksuitbreiding te geven. De KKR verklaarde zich in deze vergadering akkoord met de (verdergaande) participatie van het CvK in de volgende fase van dit al enige tijd lopende onderzoekstraject. Te gelegener tijd zal de gemeente in een speciaal te beleggen bijeenkomst uitgebreid worden geïnformeerd.

### Verkiezing ouderlingen

In deze vergadering werden twee nieuw ouderlingen gekozen: Annelotte de Bruijn en Hendrik Jan Bosman. Beiden hebben zich kandidaat gesteld. Annelotte is een jonge nieuwkomer, Hendrik Jan een oudgediende.

De gemeente krijgt na verschijning van deze Over & Weer vijf werkdagen de gelegenheid eventuele opmerkingen over deze verkiezing door te geven aan de scriba.

Als er geen opmerkingen zijn, kunnen beiden op korte termijn tijdens een zondagse viering worden bevestigd als ouderling.

### Vaststelling Jaarrekeningen

Op 23 mei jongstleden vergaderde de KKR wederom. Nu stonden vooral wat meer 'zakelijke' onderwerpen centraal, namelijk de vaststelling van de Jaarrekeningen 2023 van zowel de PGN als de Diaconie. Beide documenten konden worden vastgesteld.

Vanaf verschijning van deze Over & Weer liggen de Jaarrekeningen op het kerkelijk bureau (in de Maranathakerk) gedurende vijf werkdagen ter inzage voor de gemeente. Het beste kunt u hiervoor een afspraak maken met het CvK respectievelijk de diaconie. De contactgegevens vindt u op de voorlaatste pagina van Over & Weer.



### Kerk Plus-activiteiten

Elke vergadering krijgt een werkgroep het platform voor een presentatie. Deze keer (23 mei) was de werkgroep Inspiratie aan de beurt. Naast een beknopte presentatie van haar activiteiten en plannen koos deze werkgroep ervoor om uitgebreid met elkaar te spreken en te discussiëren over de Kerk Plus-activiteiten (eens per maand iets met elkaar doen na de kerkdienst). Vragen kwamen aan de orde als: zijn we er tot nu toe tevreden over, wat kan er worden verbeterd, moeten we het anders organiseren, moeten andere werkgroepen ook meer Kerk Plus-activiteiten gaan initiëren, et cetera. De werkgroep kreeg van de KKR een groot compliment voor hetgeen tot nu toe is georganiseerd. Unaniem is de mening, dat doorgaan moet worden met deze activiteiten, maar dat niet alles en uitsluitend de werkgroep Inspiratie hiervoor aan de lat moet staan.

Gerbrand Hoek, scriba

## Uitnodiging: zomerborrel vrijwilligers

Graag willen we iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor onze kerk bedanken.

Zonder uw inzet, groot of klein, dat maakt niet uit kunnen we niet kerk zijn op de wijze zoals we dat voor ogen hebben. Mede dankzij u hebben we een prachtig seizoen achter de rug met vele inspirerende activiteiten.

U wordt van harte uitgenodigd om het seizoen met elkaar op een gezellige manier af te sluiten.

Daar hebben we 2 momenten voor geprikt.



### Vrijdag 21 juni is er een zomerborrel in de Ontmoetings-tuin van de Ontmoetingskerk.

U bent daar welkom van 15.30 uur tot 18.00 uur.

Deze zomerborrel wordt samen met de parochie van de Ontmoetingskerk georganiseerd.

### Vrijdag 28 juni is de zomerborrel in de tuin van de Maranathakerk.

Inloop vanaf 16.30 uur. Om ongeveer 18.00 uur wordt voor een leuke maaltijd gezorgd en om ongeveer 20.00 uur sluiten we af.

Er is volop gelegenheid met elkaar te praten en er wordt een (verrassings-)activiteit georganiseerd.

Wij hopen u bij een van deze 2 gelegenheden (of bij beide gelegenheden) te treffen.

Namens de kerkenraad van de PGN,  
Barend de Gooyert (voorzitter kerkenraad)

## Ontwikkelingen in de Hazenkamp / Maranathakerk

Dinsdag 28 mei jl. bracht het College van burgemeester en wethouders van Nijmegen een bezoek aan het stadsdeel Nijmegen-Midden.

Tijdens dit wijkbezoek liet het College zich informeren over wat er leeft onder de bewoners. In de wijk Hazenkamp is sprake van (bovenmatige) vergrijzing, hetgeen bijbehorende problematiek met zich mee brengt. Denk aan eenzaamheid, participeren in de wijk, passende woonruimte en doorstroming in woningen.

Bij dat bezoek deed het College ook de Maranathakerk aan. Daar waren ook buurtbewoners van Kwiek en partners in de wijk aanwezig (zoals Bindkracht10, Gezondheidscentrum etc.).

Deze plek was gekozen, omdat we als kerk meedenken en kijken naar de mogelijkheden voor ouderen in de wijk om elkaar te ontmoeten. Daarnaast hopen wij ook een bijdrage te kunnen leveren aan andere behoeftes van en in de wijk. Dat past in de visie van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk.

Als protestantse kerk willen we kerk zijn in de huidige samenleving, met de deuren open, met zicht op en zorg voor onze omgeving (letterlijk en figuurlijk). Kijkend en zoekend waar we van betekenis kunnen zijn voor de samenleving hetgeen zich niet beperkt tot alleen de eigen kring. Inspirend en voedend naar onszelf en naar de samenleving. Het past dus in ons doen en denken om te participeren in het project "Buurtsaam Hazenkamp". Dat is ook te zien bij



de aanduiding van de grote zaal; we betitelen deze ruimte graag als "huiskamer van de wijk". Met onze gastvrije koster Willem als ambassadeur.



We hebben als kerk een ontwikkeling ingezet, zoals besproken op de gemeenteavond van december 2022. Die ontwikkeling behelst het onderzoek naar de mogelijkheid van herbouw en herinrichting van het zalencomplex en het realiseren van een 30/35-tal appartementen ten behoeve van starters en senioren in de wijk om zo de mogelijkheid te creëren dat senioren in de wijk kunnen blijven wonen en de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen. Binnenkort zal er een zogenaamd principeverzoek worden ingediend bij de gemeente Nijmegen met daarin het verzoek om de ontwikkeling/realisatie van dit project planologisch te faciliteren.

De kerkenraad heeft onlangs na een verkennend onderzoek van de projectgroep de afgelopen 1,5 jaar groen licht gegeven om deze plannen verder uit te werken.

Op dit moment is er nog weinig concreet, mede omdat we afhankelijk zijn van de planologische mogelijkheden en de goedkeuring van de gemeente Nijmegen. Dat zijn processen die nogal wat tijd vragen. We hopen na de zomer meer te kunnen melden over het vervolg.

Mocht u naar aanleiding van deze ontwikkelingen vragen hebben, dan kunt u deze voorleggen aan ondergetekende. Naar aanleiding van de vragen kan mogelijk in de volgende Over & Weer wat meer toelichting worden gegeven.

Barend de Gooyert (vz. Kerkenraad PGN)  
b.degooyert@chello.nl

Woensdag 29 mei trad Bastiaan Ragas op in de grote zaal van de Lindenberg, met de voorstelling 'In Gods naam'. Er waren nogal wat leden vanuit de PGN aanwezig, want de werkgroep Inspiratie had 40 kaarten tegen gereduceerd tarief beschikbaar en die zijn allemaal verkocht. Daarnaast stonden er bekende gezichten op het podium, want plaatselijke koren waren uitgenodigd om mee te zingen in de voorstelling. Het was een bijzonder indrukwekkende avond!



## Diaconale collecten



Op 16 en 30 juni en 28 juli en 4 augustus is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor algemene onkosten voor de activiteiten van de diaconie van onze gemeente (of voor nader te bepalen doelen).

### 23 juni (zondag na Wereldvluchtelingendag op 20 juni): Kerk in Actie: Training voor thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er in Libanon veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en burens.

Meer lezen op: [kerkinactie.nl/thuiszorglibanon](http://kerkinactie.nl/thuiszorglibanon)

### 7 juli: Marikenhuis

Het Marikenhuis is een vrijwilligersorganisatie die mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten en nabestaanden ondersteunt. Het Marikenhuis is als inloopcentrum toegankelijk voor iedereen in de regio Nijmegen zonder verwijzing. De organisatie biedt psychosociale ondersteuning in verschillende vormen en fungeert als wegwijzer.

### 14 juli: Protestantse Vrouwendienst (PVD)

De PVD organiseert ouderenmiddagen en bezoekwerk. Ook voor dit belangrijke werk is uw gift welkom.

### 21 juli: Het Kruispunt Nijmegen: pleisterplaats voor dak- en thuislozen

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het Kruispunt kreeg in 2003 een thuis in de Titus Brandsma-kapel, waar de ruimte is om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie en waar warme maaltijden voor kleine gezelschappen klaargemaakt kunnen worden. Twee straatpastores en meerdere vrijwilligers maken het Kruispunt tot een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, en waar een ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

### Zondag 11 augustus: Kerk in Actie zendingsproject - Ondersteuning christenen in Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee.

Meer info: [kerkinactie.nl/christeninpakistan](http://kerkinactie.nl/christeninpakistan)

## De Aanloop: we gaan nog een tijdje door!

De Aanloop in de Ontmoetingskerk is geopend als het bekende gele bord voor de deur staat. Al 25 jaar zijn er dan elke woensdag- en vrijdagochtend de gastvrouwen, met koffie en thee. En met een zorgzaam oog en luisterend oor voor alle gasten.

Het 25-jarig jubileum werd gevierd op 17 april. In de voor deze ochtend feestelijk versierde ruimte, met op de tafels kleurige boeketjes uit de tuin en veel lekkers bij de koffie. Het is gezellig en druk, er worden extra stoelen uit de kerkzaal aangedragen. Er zijn trouwe gasten en mensen die af en toe komen aanwaaien. Katholiek en protestant, iedereen treft hier elkaar.

Jennie, Nettie en Sieta zijn er al sinds het begin en krijgen ieder namens alle gasten een mooie bos rozen. Maar ook de andere gastvrouwen worden in de bloemetjes gezet. Nettie: 'Toen de Aanloop vijf jaar bestond, hadden we het erover of we er misschien eens mee zouden stoppen. Maar daar kon geen sprake van zijn, zeiden toen alle gasten.' En dat blijkt: nog steeds lopen mensen hier graag aan. Er is een grote onderlinge betrokkenheid, lief en leed worden gedeeld.

Zoals een 'stamgast' verwoordt: 'Het is altijd gezellig en er wordt nooit geroddeld!'

De gastvrouwen zeggen: 'Je krijgt er energie van, als je ziet hoe fijn mensen het hier vinden. Dus wij gaan nog wel een tijdje door. Iedereen is welkom, of je er nu vaak bent of soms. En als je hier nog nooit bent geweest: stap gerust eens over de drempel!'

Brigitte van Dam



## Dankwoordje voor Elly Stolk-Huizer

Ontzettend veel jaren heeft mevrouw Elly Stolk-Huizer zich ingezet voor de actie Kerkbalans. Zij verwerkte o.a. de toezeggingen en de automatische incasso's. Onlangs is Elly gestopt met haar werkzaamheden en als dank voor haar jarenlange inzet ontving zij een bloemetje en een kadobon. Haar werk is overgenomen door Evelien Cortjens en Jannetke Langen.

# Nieuws vanuit de vierplekken



## Contactadressen

### Pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:  
tel. 06 - 191 778 44  
[wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)
- Marije Klijnsma:  
tel. 06 - 190 474 40  
[marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl](mailto:marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl)

### Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:  
[solliegerda@gmail.com](mailto:solliegerda@gmail.com)
- Thomas van Heerde:  
[vanheerdethomas@gmail.com](mailto:vanheerdethomas@gmail.com)

## In memoriam

### Joop Sopamena

Vóór de kist stond geen bloemstuk, maar zijn gitaar. En in de dienst klonken ook opnames van Joop zelf. Hij was een begenadigd muzikant en zanger. Joop Sopamena overleed op 5 april in de Honinghoeve in Nijmegen. Daar was hij uiteindelijk terecht gekomen vanwege de aandoening PSP, een vorm van parkinsonisme.

Joop was afkomstig uit een groot gezin met een KNIL-achtergrond. Zoals bekend nederlands-indische militairen die tijdens en na de oorlog veel kunnen hebben meegemaakt, en die uiteindelijk in Nederland helaas niet zomaar altijd makkelijk een nieuw thuis vonden. Het gezin Sopamena vestigde zich in Groesbeek en werd daar kerkelijk zeer actief; reden waarom de uitvaart van Joop ook vanuit Groesbeek plaatsvond. De achtergrond van Joop had sporen nagelaten, en het keven van, maar ook het leven met Joop, was niet altijd gemakkelijk. Toch kon hij op zijn manier ook zeer zorgzaam zijn, die voor niemand bang was, en die het leven op zijn manier heeft geleefd. 'I did it my way,' klonk niet in de versie van Frank Sinatra, maar in die van Joop. Joop is 69 jaar oud geworden.

Ds Wouter Slob

### Jeen Turksma

Op 14 april overleed Jeen Turksma in het hospice van Joachim en Anna aan de Groesbeekseweg. Hij was enkele weken daarvoor ten val gekomen in huis en had geruime tijd in het ziekenhuis gelegen. Hij bleek delirant en zijn conditie was te slecht om nog geopereerd te kunnen worden aan de botbreuken die hij had opgelopen.

Hoewel hij wel weer wat helderder werd, was terugkeer naar huis uitgesloten en kwam hij zo in het hospice terecht.

Jeen was als electro-technicus ooit vanuit het 'drielandpunt' Zevenhuizen (op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe) voor werk naar Nijmegen gekomen. Tussentijds had hij zijn stage in Haarlem gelopen en had daar zijn vrouw Rita Quivooi ontmoet. Het jonge stel genoot van het bruisende Nijmegen, waar ze midden in de binnenstad waren gaan wonen. Toen zoon Siebe werd geboren verhuisden ze naar Aldenhof die nog in aanbouw was; ze hoorden bij de eerste bewoners. Het gezin werd uitgebreid met de geboorte van Gerhard.

Door reorganisaties bij Philips ging Jeen al jong met pensioen, en ontdekte hij een nieuwe passie: synchronzwemmen. Zelf had hij pas op latere leeftijd zijn zwemdiploma's gehaald, maar het zwembad werd zijn tweede thuis. Met zijn technische achtergrond verdiepte hij zich diepgaand in de techniek van het zwemmen en dan speciaal voor synchronzwemmen. Hoe werkt de 'stuwing'? Hoe ver kun je omhoog komen uit het water? Of juist onder water blijven. Hij heeft op hoog niveau in de zwemwereld rondgelopen, en sloeg een aanbieding om bondscoach te worden slechts af, omdat hij dan helemaal niet meer thuis zou zijn.

Twee jaar geleden overleed Rita en werd Jeen steeds hulpbehoevender. Intussen was Siebe met oogproblemen thuis komen te zitten, wat hem de mogelijkheid bood om als mantelzorg voor zijn ouders te zorgen. Dat heeft hij intensief tot op het laatst gedaan. Als het huis leeg is, zal zeker ook bij hem een grote leegte achterblijven.

Ds Wouter Slob



Onze eigen  
PGN app is er!

Zoek in de Play Store  
of App Store op  
PGNijmegen



### Cornelis Dirk (Kees) Esveld

Anders dan zijn vrouw Ida, maar net als zijn zoon Erik, is Kees op 18 april zeer plotseling en onverwacht overleden. Daags tevoren had hij nog gerepeteerd met de cantorij, maar op zijn stoel de zondag erna lag slechts een bosje bloemen. Hij had zich niet lekker gevoeld en de dokter gebeld. Terwijl die met hem bezig was, gleed hij zomaar weg.

Kees en Ida Esveld waren nauw met de Maranathakerk verbonden. Betrokken vanaf de bouw, hebben ze beiden zich op allerlei mogelijk manieren ingezet voor de gemeente. Zij als ouderling, hij als scriba en organist. En nog van alles erbij. Kees zou recent nog betrokken worden bij het opschonen van het kerkelijk archief, maar daar is het niet meer van gekomen. Kees stond nooit zo op de voorgrond; dat was meer de rol van Ida. Maar hij kreeg en nam wel de gelegenheid zichzelf te ontplooiën. Aanvankelijk had hij met een HTS-diploma op zak bij Philips gewerkt. Maar hij wilde verder studeren en zou uiteindelijk promoveren in de natuurkunde. Meer specifiek in de studie van de kleinste deeltjes. Voor hem had dat ook met het allergrootste te maken: wetenschap en geloof stonden niet tegenover elkaar, maar lagen in elkaars verlengde. Van de ondergrondse tunnels van de natuurkundige deeltjesversnellers in Geneve, keek hij ook altijd omhoog de Alpen in, en sloeg hij de ogen op naar de bergen vanwaar zijn hulp kwam. Na zijn promotie is hij als leraar in Arnhem aan het werk geweest. Moeilijk was de tijd dat Ida moest worden opgenomen in Joachim en Anna. Twee jaar geleden kwam ze te overlijden. Erg verdrietig was het plotselinge overlijden van hun zoon Erik, een jaar daarvoor.

Een dubbel verdriet droeg Kees de laatste jaren met zich mee. In binnen- en buitenland waren de dochters, en het gezin van Erik een flinke steun. Met 88 jaar heeft Kees ruim de leeftijd der zeer sterken bereikt, maar hij zal niettemin zeer worden gemist.

Ds Wouter Slob

### Gesina Jonker-Donker

Mw Jonker was nog maar kort geleden opgenomen in de Horizon, tegenover het winkelcentrum Meijhorst. Na een valpartij was ze opgenomen geweest op Dekkerswald, een bleek al snel dat ze niet naar haar woning in de Meiberg terug zou kunnen gaan. Toch krabbelde ze aanvankelijk nog weer wat op. Met Witte Donderdag hebben we met haar dochter Elly nog avondmaal gevierd. En daarbij uit één van de oude familie-

bijbels gelezen; een mooie plechtigheid daar bij haar op de kamer. Mw Jonker was intensief bij de Ontmoetingskerk verbonden. Als gezin waren ze vanuit de omgeving Dedemsvaart via Doesburg naar Groesbeek gekomen. Harm Jan Jonker kwam uit een bakkersgeslacht, en was aanvankelijk ook als bakker werkzaam. Maar zou uiteindelijk kok worden en zo op Kemnade in Groesbeek terecht komen. Daar werd hij al snel ook actief als koster en organist in de kerk. Toen hij een advertentie voor koster-beheerder in de Ontmoetingskerk zag, solliciteerde hij en werd aangenomen. Het kosterschap in de Ontmoetingskerk werd een soort familieaangelegenheid waar de kinderen en zeker Gesina volop in meedraaiden. Zij weliswaar onbetaald, want liefdewerk hoorde er destijds gewoon bij. Gesina deed dat ook. Natuurlijk om haar man bij te staan, maar ongetwijfeld ook omdat ze er plezier in had, graag onder de mensen was en van gezelligheid hield. In de Ontmoetingskerk kon ze zich op die manier volop ontplooiën, en kwam er bovendien in contact met kerkelijke gebruiken waar ze aanvankelijk helemaal niet mee waren vertrouwd. In de Ontmoetingskerk had je immers niet alleen gereformeerden en hervormden, maar ook katholieken; en dat was ze van huis uit niet gewend. Toch beviel het zeer goed. Harm Jan zou zelfs in het gregoriaans koor gaan meezingen! Ook de katholieke gebruiken konden zo betekenis krijgen. Toen het begin mei erg slecht met haar ging, hebben we nog voorbereidingen getroffen om haar met een zegen aan bed te bedienen. Dat mocht toch niet meer gebeuren. Daags ervoor, 2 mei, is ze overleden. In een dienst van woord en gebed hebben we op 10 mei afscheid van haar genomen en haar op Rustoord begraven.

Ds Wouter Slob

### Tonnie Hommersom-Stevens

Mw Hommersom kon het goed zeggen. Zeker als iets haar niet beviel wond ze er geen doekjes om en met Nijmeegse tongval kon ze dan haar gemoed ongezouten luchten. Een vrouw met pit, kun je wel zeggen. Maar de laatste jaren met misschien steeds wat minder fut. Het overlijden van haar man speelde daarbij een rol, maar zeker ook het overlijden van de oudste zoon John (Jonnie). Een zeer hechte band had hij met zijn moeder, en andersom zeker ook. Vast kwam dat ook omdat ze zich altijd zorgen maakte, en misschien moest maken, om Jonnie. De anderen kinderen, Ans en Jos, die redden zich wel, had ze misschien gedacht, maar Jonnie zeker niet. Als kind was het al

moeilijk geweest, en later in het leven werden er serieuze psychiatrische aandoeningen vastgesteld. Moeder is zich altijd om hem blijven ontfermen.

Mw Hommersom hield niet van dikdoen en leidde een bescheiden leven. Afkomstig uit het Waterkwartier was met haar buurlingen Jo getrouwd. Aanvankelijk waren ze aan de Weurtseweg in de buurt gebleven, maar uiteindelijk kwamen ze in Hatert terecht. Vanwege de lichamelijke conditie zouden ze tenslotte naar de Weezenhof verhuizen. Na het overlijden van Jo is Tonnie daar blijven wonen. Na een aantal valpartijen en een herstelperiode in Dekkerswald, werd duidelijk dat ze niet meer terug naar haar eigen huis kon en werd ze in de Bosrand in Berg en Dal opgenomen. Dat was haar niet echt naar de zin. Ze had altijd zelf haar boontjes gedopt en haar eigen beslissingen genomen en nu had ze het gevoel dat de beslissing voor haar genomen was. In haar conditie was van een werkelijke keus echter nauwelijks sprake.

In de Bosrand heeft de geestelijk verzorger voordat ze slaap werd gebracht, nog gebeden. Toen ondergetekende haar de dag erna nog bezocht, heb ik haar ook met handoplegging de zegen meegegeven. En de ochtend daarop, op 18 mei, viel dochter Ans ineens een gebed binnen: 'haal haar maar op'. Op datzelfde moment bleek moeder te zijn gestorven. Zo hebben we haar overgegeven in de handen van God.

Ds Wouter Slob

### Jan Willem van Otterloo

Op 6 mei 2024 overleed Jan Willem van Otterloo op 84 jarige leeftijd. De familie van Otterloo kwam al in 1959 in Nijmegen wonen en zo lang is Jan al lid geweest van onze gemeente. Veel kerkenwerk is er door hem verzet; Hij was o.a. ouderling, ging voor in kerkdiensten en diensten in verzorgingshuizen. Ook was hij na zijn pensionering trouwambtenaar en heeft heel wat Nijmeegse stellen, waaronder twee van zijn eigen kinderen getrouwd. Hij was een echte familieman voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren werd hij verpleegd in De Veste en zijn contact met de wereld om hem heen werd steeds moeilijker. "Moegestreden, maar in het geloof thuis te komen bij de Hemelse Vader", zoals boven de kaart stond, is hij heengegaan. We hebben afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn leven in de Maranathakerk op 14 mei.

Ds Johan Dorst

## Bij de diensten

**Schepping**

In de maanden juli en augustus gaan we het scheppingsverhaal uitdiepen. Zoals we zullen weten zijn er zes scheppingsdagen en met de rustdag, die er nadrukkelijk bij hoort, zelfs zeven. In de zomertijd hebben we de gelegenheid ze allemaal eens even langs te lopen en daarbij allerlei verschillende theologische kwesties aan te kaarten. Zo komen we te spreken over letterlijk en figuurlijk lezen, over wat geschiedenis is en wat God daarmee te maken heeft. Maar natuurlijk ook over het mensbeeld en over verantwoordelijkheid voor de schepping. Het is een doorgaande reeks, die meestentijds door ondergetekende wordt geleid. Ik zou zeggen: alle afleveringen volgen!

Ds Wouter Slob

Op 23 juni is er een Onderwegdienst in de Maranathakerk voorbereid door de werkgroep Jeugd en Jongeren.

Op 30 juni sluiten we het seizoen af met een oecumenische openluchtviering in de Ontmoetingskerk. Voorgangers zijn de pastores Marije Klijnsma en Els Geelen. Medewerking zal worden verleend door het kinderkoor. Deze dienst begint om 10.30 uur.

Op 7 juli lezen van de eerste scheppingsdag (Gen 1: 1-5): In het begin schiep God hemel en aarde. Of is het: vanaf het begin is God schepper van hemel en aarde? Verschillende vertalingen geven het verschillend weer, met als onderliggende vraag: was de schepping een moment in de tijd, of is het iets dat steeds voortduurt. De eerste viering van zeven scheppingsdiensten. Ds Slob gaat voor in de Ontmoetingskerk: 9.30

Op 14 juli lezen we Genesis 1: 6-8 over de schepping van het hemelgewelf. Van groot belang bij het denken over de schepping is dat het over taak en betekenissen gaat. God knutselt niet zozeer, maar spreekt. Al in de oudheid werd hier flink over nagedacht, en dat klinkt door in het Johannes-evangelie als het over het vleesgeworden Woord gaat. Ds Slob is voorganger in Maranathakerk. Medewerking wordt verleend door de cantorij.

Op 21 juli is er een kanselruil met Heumen. Dat wil zeggen dat ds Kroesbergen in de Ontmoetingskerk zal voorgaan. Hij schuift in bij het scheppingsproject en zal de 3e scheppingsdag bespreken: de schepping van land en planten. De dienst begint om 10.30u.

Op 28 juli gaat het om de 4e dag, en worden de hemellichamen geschapen: zon, maan en sterren. Opmerkelijk genoeg gaat het dan niet om dag en nacht, want die waren op de eerste dag al geschapen. Eerder gaat het om natuurverschijnselen die door de omringende volken als afgoden werden vereerd; -maar in de Bijbel onder het gezag van God staan. Voorganger is ds Slob. De dienst is in de Maranathakerk, 9.30 uur.

4 augustus staat de 5e scheppingsdag centraal: de schepping van de vissen en de vogels. De schepping is een geschenk waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. En waar dus ook een opdracht aan kleeft. We zijn geroepen om rentmeesters te zijn, niet plunders. Het denken over schepping is ook het denken over milieu en ecologie. Voorganger is ds Slob in de Ontmoetingskerk, 10.30 uur.

Op 11 augustus zijn de dieren en de mensen aan de beurt: de 6e scheppingsdag. Het scheppingsverhaal gaat niet over heel lang geleden: het punt in de tijd dat alles begon. Maar is uitdrukking van hoe God zich tot de wereld verhouden wil. En dan gaat het vooral over de toekomst, waarin ook wij een rol mogen spelen. Geschapen naar het beeld van God, maken wij deel uit van het lichaam van Christus. Dat is ook de centrale gedachte in de viering van het avondmaal, dat mooi samenvalt in dit project. Voorganger is ds Slob, Maranathakerk 9.30 uur.

Op 18 augustus is de schepping voltooid en rustte God van heel zijn scheppingswerk. De rustdag hoort er nadrukkelijk bij! Aan collega Theo van Driel de eer om dit aspect van de schepping te bespreken. Hij gaat voor in Ontmoetingskerk, 10.30 uur.

**Protestantse Vrouwendienst****PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert**

Op donderdag 30 mei hebben de Brokstukken een gezellige middag voor ons verzorgd! We konden na de pauze nog bekende oude liederen meezingen. Het was een succes en er is veel gelachen!

Donderdag 27 juni hebben wij alweer onze laatste bijeenkomst vóór de zomervakantie. Wij nodigen u van harte uit om 's ochtends om 11.00 uur een kopje koffie / thee met iets lekkers te komen drinken in de Tuinkamer van de Ontmoetings-

kerk. Daarna zullen wij met een aantal personenauto's naar de "Pannekoekenbakker" in Plasmolen rijden om gezamenlijk een pannenkoek te gaan eten. Als u met ons mee wilt gaan, dan kunt u zich aanmelden op het strookje bij uw persoonlijke uitnodiging, die wij bij u zullen afgeven.

Wij wensen u alvast een mooie zomerperiode toe. Wij hopen u ook weer op onze volgende middag op donderdag 26 september om 14.00 uur in goede gezondheid te mogen ontvangen.

We hebben twee giften ontvangen: één gift van 500 euro en één gift van 20 euro. Wij zijn hier heel blij mee! De gevers heel hartelijk bedankt voor deze giften!

We hopen u graag te zien op 27 juni.

De dames van de Vrouwendienst

**PVD Maranathakerk****Terugblik bijeenkomst 16 april**

Wat hebben we deze middag genoten van Niek Edeling en zijn muzikale vriendin Monique Appels, die samen het muzikale duo Sprezzatura vormen.



Zij bespelen allerlei, vooral onbekende en ook exotische instrumenten. Monique begeleidt ook een koor in onze stad. Dus zingen kan Monique ook! Hun muziek was zo opbeurend en ook heilzaam, zoals in dit straatgedichtje:

*De Merel,  
die blijmoedig fluit terwijl  
Lijn 3 de bocht door knerpt  
en pleingeluiden dolen af  
naar een wolkenloze dag.*

Zoals die pleingeluiden afdolen naar een wolkenloze dag, zo deed hun muziek onze sores afdwalen en konden we met een mooi woord 'verwijlen' bij mooie, positieve gedachten en gevoelens.



*Sfeerbeelden van de PVD-middag over 'Lof van onkruid'*



## Terugblik contactmiddag 21 mei

### *Kees Esveld:*

We herdachten Kees deze middag: zijn totaal onverwachte overlijden heeft iedereen erg overrompeld.

Heel veel jaren was hij organist en ook ouderling in deze kerk. Ook bij ons begeleidde hij de zang bij Kerst- en Paasvieringen. We vroegen hem nooit tevergeefs, ook niet als we een chauffeur te kort kwamen. En dat gold niet alleen voor de PVD; hij hielp bij allerlei klussen in de kerk. Tot de dag voor zijn overlijden was hij nog present bij de repetitie van de cantorij. En ook de dag waarop hij 's avonds overleed was hij actief geweest. Kees zal door zijn 3 dochters en de kleinkinderen erg gemist worden. Zij zijn dankbaar, dat hij geen ziekbed heeft gehad en is in zijn eigen huis kon blijven tot het einde kwam, zoals zijn wens was.

Om hem, die zo vaak ons zingen heeft begeleid, te gedenken, hebben we psalm 121 gezongen: "Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan". Kees en Ida hebben veel vakanties doorgebracht in de bergen. Deze psalm sprak hem erg aan; we hadden deze ook gezongen bij de begrafenis van zijn vrouw.

*Leonie Hendriks met 'Lof van onkruid'* Wat een verrassende en leerzame middag heeft Leonie ons geboden over wat je allemaal voor lekkers en genezends kunt plukken of rapen in het wild of in tuinen en parken.

Ze trakteerde op een paar proeverijtjes: een minisoepje, een natuurlimonade en een hapje gemengde sla: prachtig om te zien met kleine lekker smakende bloempjes, zoals madeliefjes en viooltjes.

Een zelfgemaakte crème in kleine potjes was voor 1 euro te koop. Ook had Leonie enkele handgevormde keramieken voorwerpen voor een heel klein prijsje. De opbrengst daarvan schenkt ze aan de Voedselbank.

### **Laatste samenkomst voor de zomervakantie: Buurderij 'De Lage Hof'**

In het vorige kerkblad en in een zondagsbrief heb ik al geschreven, dat we dinsdag 18 juni een gezellig dagje willen doorbrengen bij 'De Lage Hof' in Overasselt.

Daar kan ik bij de inlevering van deze kopij nog niets over vertellen, want die dag hebben we nog tegoed! In de volgende Over & Weer zal ik verslag uitbrengen van deze dag.

### **Nieuw seizoen**

De eerste middag van het nieuwe seizoen zal i.v.m. Prinsjesdag niet op de 3e dinsdag van september zijn, maar op dinsdag 10 september!

U zult tijdig geïnformeerd worden over het programma van die bijeenkomst.

Met een vriendelijke groet namens alle medewerkers,

Addie Wanders: tel. 3558471  
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

### **PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert**

Op donderdag 30 mei hebben de Brokstukken een gezellige middag voor ons verzorgd! We konden na de pauze nog bekende oude liederen meezingen. Het was een succes en er is veel gelachen!

Donderdag 27 juni hebben wij alweer onze laatste bijeenkomst vóór de zomervakantie. Wij nodigen u van harte uit om 's ochtends om 11.00 uur een kopje koffie / thee met iets lekkers te komen drinken in de Tuinkamer van de Ontmoetingskerk. Daarna zullen wij met een aantal personenauto's naar de 'Pannekoekenbakker' in Plasmolen rijden om gezamenlijk een pannenkoek te gaan eten.

Als u met ons mee wilt gaan, dan kunt u zich aanmelden op het strookje bij uw persoonlijke uitnodiging, die wij bij u zullen afgeven.

Wij wensen u alvast een mooie zomerperiode toe. Wij hopen u ook weer op onze volgende middag op donderdag 26 september om 14.00 uur in goede gezondheid te mogen ontvangen.

We hebben twee giften ontvangen: één gift van 500 euro en één gift van 20 euro. Wij zijn hier heel blij mee! De gevers heel hartelijk bedankt voor deze giften!

We hopen u graag te zien op 27 juni.

De dames van de Vrouwendienst

### **Gift**

Tijdens een huisbezoek aan een familie heeft ds. Wouter Slob een gift van 100 euro ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

### **Vakantie ds Slob**

In de maand juni is het echtpaar Slob met vakantie. Niet op de fiets; Nicoline is aangereden op de fiets en kan met een gebroken sleutelbeen niet fietsen. We gaan een andere oude wens uitvoeren: met de auto naar Istanbul; het oude Constantinopel waar (ook) zoveel christelijke geschiedenis ligt.

Marije Klijsma (marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl) doet de waarneming. Voor dringende kwestie kan ook Barend de Gooyert (06-51175954) benaderd worden en de scriba Gerbrand Hoek (024-356 51 77).

## College van Kerkrentmeesters: stand van zaken en jaarrekening

Het College van Kerkrentmeesters kampt al een aantal jaren met een onderbezetting. Eind 2022 kwam de bezetting onder het voorgeschreven minimum van 3 leden, waardoor het gevaar dreigde dat er geen rechtsgeldige handelingen verricht zouden kunnen worden.

Denk daarbij om betalingen (salarissen en facturen) en aangaan van contracten of opdrachten voor werkzaamheden aan derden.

Bij maatregel van het Breed Moderamen van de Classis is de voorzitter van de kerkenraad toegevoegd aan het College om met de twee overige leden wettige besluiten te kunnen nemen. Het College was daarmee bevoegd alle taken uit te voeren en rechtshandelingen te plegen. De toegevoegd voorzitter nam daarbij de functie van voorzitter waar en een van de andere leden de functie van secretaris. Aangezien de noodzakelijke aanvulling voor het optimaal functioneren van het College ontbreekt, is deze maatregel enkele malen verlengd en loopt deze ook nog door in het jaar 2024.

Het College is nog steeds erg beperkt in haar bezetting en daardoor moeten er keuzes gemaakt worden wat opgepakt kan worden en wat helaas moet blijven liggen.

De prioriteit is daarbij gegeven aan de financiële zaken als betalingen, facturatie, verzekeringen, onderhoud(scontracten), afhandeling collectes en het opmaken van de begroting en de jaarrekening.

Dit houdt ook in dat aan een aantal zaken minder of geen aandacht geschonken kan worden.

Een en ander heeft helaas als gevolg dat bijvoorbeeld de aanloop naar de actie Kerkbalans 2024 niet vlekkeloos is verlopen.

In 2023 is het kerkelijk bureau (de werkplek van het College van Kerkrentmeesters) verhuisd van e Haard (Groenestraat in Nijmegen) naar de Maranathakerk. Dit was noodzakelijk vanwege de verkoop van de Haard door de Diaconie.

Deze verhuizing en het opnieuw inrichten van de werkplek vroeg ook de nodige tijd en energie. Ook bracht het met zich mee dat het archief moest worden aangepakt.

Vanwege de onderbemensing was het archief van het College al enkele jaren niet opgeschoond. Dit is een grote klus en vergt een behoorlijke inzet.

Om de verhuizing mogelijk te maken en het archief zorgvuldig op te schonen, is besloten het archief nu eerst in z'n geheel onder te brengen in een opslagbox. Vervolgens kan het geleidelijk aan worden opgepakt om te screenen en dus op te schonen.

In de loop van 2023 is het College versterkt met een ouderling – kerkrentmeester; deze richt zich voornamelijk vooral op de actie Kerkbalans (verwerking 2024 en voorbereiding 2025). Hiermee willen invulling geven aan het speerpunt actie Kerkbalans.

De personele zorg (werkgeverschap) heeft wel alle aandacht, maar blijft beperkter dan we zouden willen. Een ander speerpunt voor 2024 zijn de gebouwen; het optimaal gebruik maken van onze gebouwen passend bij de visie van de PGN en gepland onderhoud op basis van een meerjarenbeleid. Versterking van het College met kennis van zaken op dit punt dient zich aan in 2024.

Een noemenswaardigheid: per april 2023 zijn we overgegaan naar een andere drukker voor het kerkblad Over & Weer. De uitvoering (in kleur, geniet en het gebruikte papier) is verbeterd en wordt ook als zodanig door lezers ervaren. Daarnaast levert het een financieel voordeel op; dat zal vooral in de jaarcijfers van 2024 z'n doorwerking hebben.

De jaarrekening 2023 laat een tekort zien op de exploitatie van €10.899. Dit is ruim €82.000 lager t.o.v. de begroting 2023.

Oorzaak zijn een aantal (veelal incidentele) factoren, aan de positieve kant:

- de opbrengst vrijwillige bijdrage was hoger dan begroot;
- uit een nalatenschap is een aanzienlijk bedrag ontvangen te weten €42.500;
- a.g.v. de ontwikkelingen op de financiële markten zijn de opbrengsten rente, dividenden van beleggingen verdubbeld t.o.v. de begroting;
- gebruik van de kerkgebouwen (Ontmoetingskerk en Maranathakerk) door derden heeft aanzienlijk meer inkomsten gegenereerd;
- ontvangen niet-begrote subsidie



Protestantse gemeente te Nijmegen  
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2023

### Verkort Overzicht

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	46.000	56.511	44.797
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	10.000	22.763	5.075
Opbrengsten levend geld	207.000	208.502	214.647
Door te zenden collecten en giften	-	1.000	-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	4.200	-
<b>Totaal baten A</b>	<b>263.000</b>	<b>292.976</b>	<b>264.519</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	138.763	130.496	55.404
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	7.500	7.536	6.852
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	-	3.934	1.426
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	145.365	146.126	146.054
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.500	9.701	6.282
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	17.500	14.440	15.366
Salarissen en vergoedingen	39.000	37.646	35.239
Kosten beheer, administratie en archief	36.600	35.276	37.751
Rentelasten/bankkosten	1.000	2.571	2.788
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	1.000	1.416
<b>Totaal lasten A</b>	<b>395.228</b>	<b>388.726</b>	<b>308.578</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-132.228</b>	<b>-95.750</b>	<b>-44.059</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-7.123	24.889
Incidentele lasten	-	-6.026	-3.052
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-13.149</b>	<b>21.837</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-132.228</b>	<b>-108.899</b>	<b>-22.222</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	40.000	58.000	45.178
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	42.630
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-73.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-40.000</b>	<b>58.000</b>	<b>15.808</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-92.228</b>	<b>-10.899</b>	<b>-6.414</b>

Daar staan aan ook enkele financiële “tegenvallers” tegenover:

- meer uitgaven voor onderhoud Maranathakerk
  - aanzienlijk lagere opbrengst bijdrage kerkblad. Het verzoek voor een bijdrage stond helaas te laat in ‘Over & Weer’.
- Dit tekort wordt ten laste gebracht van de Algemene reserve. Het tekort is beduidend minder dan het grote tekort.

De jaarrekening is goedgekeurd door de leden van het college en vastgesteld door de kerkenraad.

## Protestantse Gemeente Nijmegen in cijfers

	2023	2022
Aantal belijdende leden	863	884
Aantal doopleden	2.312	2.273
<b>Totaal aantal leden</b>	<b>3.175</b>	<b>3.157</b>
Aantal pastorale eenheden (PE)	2.881	2.821
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)	66	68
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)	72	76

## College van Diakenen: stand van zaken en jaarrekening

Zoals in de staat van baten en lasten te zien is, is het jaar afgesloten met een verlies van € 84.214, wat lager dan begroot, maar hoger dan vorig jaar.

De uitgaven voor De Haard zijn lager dan begroot. Dit houdt uiteraard verband met de verkoop van het pand. Ook de salariskosten zijn wat lager dan begroot. In de loop van 2023 hebben we afscheid genomen van 3 medewerkers. Kristel Bakker en Mies Heeren zijn gestopt met Schuldwegwijzer, omdat de gemeente Nijmegen een groot stuk van het werk heeft overgenomen. Robert Warda was beheerder van De Haard en het pand is inmiddels verkocht. Onze diaconale werker, Theo van Driel, heeft een nieuw contract met minder uren.

Aan de opbrengstenkant valt op dat de inkomsten uit subsidies en bijdragen veel lager zijn dan vorig jaar. In het verleden ontvingen we geregeld inkomsten van werk dat Paul Oosterhoff verrichtte voor Talis. Dit is weggevallen. Ook de subsidie die de gemeente Nijmegen verleende voor Schuldwegwijzer was in 2023 lager, omdat Schuldwegwijzer eind augustus is gestopt. Het exploitatietekort van € 84.214 wordt betaald uit het vermogen van de diaconie. De algemene reserves liepen terug van € 1.220.817 tot € 1.136.603. Dit bedrag omvat de boekwaarde van de Haard, € 584.000. De gemeente Nijmegen heeft de WOZ-waarde van de Haard vorig jaar opnieuw vastgesteld. Dit bedrag hebben we gebruikt als boekwaarde.

De jaarrekening van 2024 zal er heel anders uitzien: er zijn minder werknemers in dienst van de diaconie zijn en de Haard is inmiddels verkocht.

De jaarrekening is goedgekeurd door de leden van het college van diakenen en vastgesteld door de kerkenraad.



Protestantse gemeente te Nijmegen  
College van Diakenen - Jaarrekening 2023

### Staat van baten en lasten over 2023

	Begroting 2023	Rekening 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	15.000	20.878	28.031
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	5.000	1.408	-2.213
Opbrengsten levend geld	17.000	17.210	18.695
Door te zenden collecten en giften	5.000	7.172	6.679
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	45.500	26.176	61.256
<b>Totaal baten A</b>	<b>87.500</b>	<b>72.844</b>	<b>112.448</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	30.000	17.652	21.146
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.500	-	255
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	4.500	2.131	3.238
Salarissen en vergoedingen	125.800	113.166	125.528
Kosten beheer, administratie en archief	8.000	9.053	7.758
Rentelasten/bankkosten	1.000	1.783	1.493
Diaconaal werk plaatselijk	15.500	5.145	4.411
Afdrachten door te zenden collecten en giften	5.000	7.172	6.679
Incidentele lasten	-	956	-
<b>Totaal lasten A</b>	<b>191.300</b>	<b>156.102</b>	<b>170.508</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>-103.800</b>	<b>-84.214</b>	<b>-58.060</b>

## Inzameling spullen Klaasmarkt

Om op zaterdag 12 oktober een mooie markt neer te zetten, hebben we goede tweedehands spullen nodig. U kunt deze weer aanbieden op de inzamelzaterdag 29 juni tussen 11.00 en 13.00 uur bij de Ontmoetingskerk.



## Hebreeuwse miniaturen

שלום

### Een spatie te veel?

Het is een intrigerende voetnoot, daar onderaan pagina 929 van de nieuwste NBV, bij de woorden 'Jullie zelf zijn die last' uit Jeremia 23:33. De noot luidt: Volgens een andere lezing van het Hebreeuws [...] MT: 'Welke last?'. Een andere lezing van het Hebreeuws? MT? Hoe dan? Wat is hier aan de hand?

MT is de zogeheten masoretische tekst, de officiële tekst van de Hebreeuwse Bijbel uit het jaar 1008. Na Christus, wel te verstaan. Sinds het ontstaan van de verhalen, wetten, profetieën en gedichten waren er in 1008 al heel wat eeuwen verstreken; al die tijd waren de teksten telkens opnieuw letter voor letter en spatie voor spatie met de hand overgeschreven. Kom daar nog eens om.

De MT van 1008 heeft hier in Jeremia drie woorden met twee spaties: 't mh ms', en dat betekent 'Welke last?'. Maar de NBV-vertalers denken dat een van die spaties er ooit bij het overschrijven per abuis is binnen geslopen. Dat is die andere lezing uit de voetnoot: het idee dat er oorspronkelijk iets anders stond, namelijk 'tm hms'. Precies dezelfde letters, maar met slechts één spatie. En daardoor met een andere betekenis: 'Jullie zelf zijn die last'. Dat past veel beter binnen de context.

Lees alle miniaturen op [www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen](http://www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen)

## Eekhoorn & Konijn

### Konijn gaat graven

Konijn keek geschrokken naar Eekhoorn. Wat klonk dat streng! Was zijn nieuwe vriendje misschien boos op hem? Maar ja, dat was ook eigenlijk geen wonder. Wat zat hij daar toch een potje zielig te doen, terwijl Eekhoorn zo zijn best deed om hem te helpen!

"Sorry, Eekhoorn, je hebt wel gelijk, want teruggaan kan ik eigenlijk ook niet. Wees niet boos, want ik ben net zo blij dat jij mijn vriendje wil zijn!"

Eekhoorn zei: "Ik ben niet boos, hoor, en ik snap dat alles hier anders is, maar we moeten nu echt even flink aan de slag om te zorgen dat jij hier een thuis krijgt. Kom, dan gaan we op zoek. Waar graaf jij meestal?"

"Ik graaf in zand of aarde, die niet zo hard is en dan maak ik mooie gangen en kamers."



Ze liepen wat rond en Eekhoorn ontdekte wat struiken met bessen. "Ga jij even verder zoeken, dan pluk ik de bessen." Konijn hupte door en keek zoekend rond.

Hé, daar zag hij een grappig heuveltje! Hij had wel vaker in heuveltjes gegraven en wist dat het daar vaak lekker droog bleef. Vol goede moed begon hij te graven en de aarde vloog weg, hoewel .... aarde?

Net toen hij bedacht had dat dit geen gewone aarde was, voelde hij een paar harde steken in zijn pootjes. Hij schreeuwde het uit! Eekhoorn kwam aangerend. "Wat is er? Waarom schreeuw je zo hard? O nee! Niet verder graven, dat is een mierenhoop!"

Konijn keek stomverbaasd en snapte er niets van. Op dat moment zag hij een klein beestje met aardig wat pootjes uit de heuvel omhoog komen. Het keek hem boos aan en zei met een hoog stemmetje: "Ben je helemaal gek geworden?! Je maakt ons hele huis kapot!"

"Sorry, Mier," zei Eekhoorn, "dit is Konijn en hij is nieuw hier en hij weet nog niet wie hier allemaal wonen en hoe het hier werkt. Hij probeerde een hol te graven."

Michèle en Hetty

## Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

### Kerkenraad

**Scriba:** G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28  
e-mail: [scriba.pgn@kpnmail.nl](mailto:scriba.pgn@kpnmail.nl)

### Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen  
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen  
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op  
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14  
**Correspondentie:** bij voorkeur per mail  
[kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl](mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl)  
**Penningmeester:** Yvonne Sans  
**Bank:** NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

**Collectebonnen:** boek 50 euro of een  
meervoud over naar rekeningnummer  
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN  
o.v.v. 'Collectebonnen'

### Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)  
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen  
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur  
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:  
[administratie@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:administratie@kerkinactie-nijmegen.nl)  
**Rekeningnr:** NL52 INGB 0000 9026 39  
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

### Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612  
[theo52@live.nl](mailto:theo52@live.nl)

## Algemene adressen

### Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen  
[www.pkn-nijmegen.nl/](http://www.pkn-nijmegen.nl/)

**Koster:** Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail:  
[koster@maranathakerk-nijmegen.nl](mailto:koster@maranathakerk-nijmegen.nl)

### Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27  
e-mail: [hendrik.jan.bosman@gmail.com](mailto:hendrik.jan.bosman@gmail.com)

### Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56  
[www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net)  
[secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net](mailto:secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net)

### Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

### Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

**Auto-ophaaldienst:** Annelotte de  
Bruijn, [autodienst@pkn-nijmegen.nl](mailto:autodienst@pkn-nijmegen.nl)  
of tel. 06 - 816 282 93

### Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-  
Ubbergen

### Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande  
e-mail: [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl)  
tel. 06-253 073 69

### Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a  
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91  
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53  
e-mail: [marieke.fernhout@ru.nl](mailto:marieke.fernhout@ru.nl)  
website: [www.ru.nl/studentenkerk](http://www.ru.nl/studentenkerk)

### Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79  
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,  
[ds.freytag@lutherszuidnederland.nl](mailto:ds.freytag@lutherszuidnederland.nl)

### Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /  
mobiel: 06 - 229 875 97  
e-mail: [b.zondag@pompestichting.nl](mailto:b.zondag@pompestichting.nl)

### Radboudumc

ds. Anneke de Vries,  
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,  
e-mail: [anneke.devries@radboudumc.nl](mailto:anneke.devries@radboudumc.nl)  
tel. (024) 361 33 20

### Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69  
e-mail: [andrea.visser@cwz.nl](mailto:andrea.visser@cwz.nl)

### Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina  
tel. (024) 684 77 77

### Stadskerk Nijmegen

mw. Diny Schotanus  
e-mail: [info@stadskerknijmegen.nl](mailto:info@stadskerknijmegen.nl)

## Werkgroepen

- Beheer: [beheer@pkn-nijmegen.nl](mailto:beheer@pkn-nijmegen.nl)
- Communicatie:  
[communicatie@pkn-nijmegen.nl](mailto:communicatie@pkn-nijmegen.nl)
- Diaconie: [diaconie@pkn-nijmegen.nl](mailto:diaconie@pkn-nijmegen.nl)
- Inspiratie: [inspiratie@pkn-nijmegen.nl](mailto:inspiratie@pkn-nijmegen.nl)
- Jeugd & Jongeren:  
[jeugd@pkn-nijmegen.nl](mailto:jeugd@pkn-nijmegen.nl)
- Liturgie & Eredienst:  
[eredienst@pkn-nijmegen.nl](mailto:eredienst@pkn-nijmegen.nl)
- Pastoraat:  
[pastoraat@pkn-nijmegen.nl](mailto:pastoraat@pkn-nijmegen.nl)

## Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de  
Protestantse Gemeente  
Nijmegen/Landwijk**

### Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk  
zondag 14 juli aanleveren via:  
[over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl)  
Dit nummer verschijnt 13/14 augustus.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:  
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/  
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

### Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie  
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

### Medewerkers: Sabine Schols en

Franz van Vlaanderen (redactie),  
Cor Sikkens (fotografie)

### Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36  
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

### Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

## Data kopijsluiting 2024



- nr 6 - zondag 14 juli
- nr 7 - zondag 1 september
- nr 8 - zondag 6 oktober
- nr 9 - zondag 10 november
- nr 10 - zondag 15 december



Dauwtrappen tijdens Hemelvaart en aansluitend dienst in de Stevenskerk. Lees het verslag op pagina 4.



### Trots

Het was een nogal druk gebeuren om alles rond te krijgen. En dan was ik nog niet eens ceremoniemeester! Dat was onze zoon met zijn vriendin samen met de broer van de bruidegom. Onze oudste dochter is getrouwd; ik had al eens terloops gezegd in de dienst en er ook wat over geschreven. En met vreugde kan ik een verslagje schrijven.

Het bruidspaar had mij gevraagd het huwelijk te bevestigen. Ik moet zeggen dat ik even aarzelde; waarom zou ik dat beter kunnen dan de plaatselijke collega? En bovendien ben ik dan als vader, maar ook als predikant betrokken. Ik heb toch toegezegd, en daar bepaald geen spijt van gehad! Het was erg leuk en bijzonder om deze dienst te mogen doen, met allemaal familie en vrienden van het bruidspaar. Martijn en Julia kennen elkaar uit Zuidlaren en delen grotendeels hun vriendenkring, die bovendien voor een groot deel uit de kerk komen, zodat ik ze ook goed ken. Erg leuk om met al die mensen dit feest te vieren! De gemeente in Haaksbergen had zich daarbij uitgesloofd om ons aan alle kanten van dienst te zijn.

En achteraf ontdekte ik dat er ook in de dienst in Nijmegen voor 'ons' gebeden is. (En toevallig 'De kracht van Uw liefde' werd gezongen, dat gebeurde ook in de trouwdienst). Mooi dat er zo wordt meegeleefd!

Waar ik tevoren niet zo op had gerekend was hoe leuk het is om te zien wat er allemaal aan energie loskomt bij zo'n gebeurtenis. Allerlei mensen schieten in de regelmodus. Natuurlijk het bruidspaar en de ceremoniemeesters, maar ook de andere gasten die na gaan denken over wat er aangetrokken wordt. Kleren worden uitgezocht of aangeschaft. En ook worden toespraken en bijdrages voorbereid: al of niet met plaatjes op powerpoint kwamen jeugd en karakter van de echtelieden voorbij, waarbij goedmoedig ook lachwekkende herinneringen werden opgehaald. Erg leuk om ook deze voorpret mee te maken, en te zien hoe zo velen zich inspinnen om van de trouwerij echt een huwelijksfeest te maken. Daar was ik niet alleen als predikant bij betrokken, maar zeker ook als trotse en dankbare vader. En dan spreek ik deze keer ook mede namens Nicoline, de even trotse en dankbare moeder.

Ds Wouter Slob