

Kerkbalans 2025: we gaan weer van start!

Doe je mee? De actieweken zijn van 11 t/m 25 januari

Geacht gemeentelid,

Op 11 januari start de actie Kerkbalans 2025. In dit katern geven wij u meer informatie over deze actie.

Het thema van Kerkbalans blijft onveranderd:

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Een mooi thema dat nog steeds toepasbaar is. Want met de het geld dat we inzamelen kunnen we mooie dingen blijven doen. Daarom kan je jezelf ook afvragen: wat biedt de kerk jou? Waarvan heeft u genoten het afgelopen jaar?

Heeft u ook zo genoten van het project Heel de aarde? Verderop in dit katern staat een stukje van Jenneke over dit project. Of heeft u genoten van de Taizé vieringen? Ook hierover leest u meer in dit katern. Maar misschien heeft u wel genoten van de ontmoetingen met gemeenteleden, de gesprekken, de kerkdiensten, het luisterbankje, de kliederkerk, de midcath, de crèche, de PVD, de werkgroepen, de kerkenraad, palmzondag viering, de oecumenische vieringen, de Klaasmarkt, de inzamelingsacties voor kerstpakketten en schoolspullen. Er zijn zoveel activiteiten dat we soms niet eens weten welke er allemaal zijn.



Komend jaar willen we verder gaan met al deze mooie activiteiten. Om dit mogelijk te maken is jaarlijks in januari de actie Kerkbalans, een belangrijke inkomstenbron. Door oplopende kosten wordt het steeds moeilijker om de begroting kloppend te krijgen. Vandaar dat we weer een beroep op u doen. In het stukje begroting leggen we uit waar het geld naar toe gaat en waar het komend jaar nodig is. We hopen weer op uw bijdrage!

In de weken van 11 t/m 25 januari ontvangt u de envelop voor Kerkbalans van een van de lopers. Hierin staat vermeld hoe u kunt geven voor Kerkbalans. De envelop kunt u inleveren in de kerken. U kunt de envelop ook sturen naar het kerkelijk bureau.

De wijkcoördinatoren zorgen ervoor dat de lopers bij u komen. Hieronder vindt u wie de wijkcoördinator is voor uw wijk. Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen met de wijkcoördinator of een mail sturen naar het College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

College van Kerkrentmeesters

Coördinatoren secties/stadsdelen

Dukenburg:	vacature (neem voor vragen contact op met CvK)
Landwijk:	Paul van Woerkom, tel. 06 - 20978922
Lindenholt:	Nienke Noijen, tel. 06 - 81366611
Oost:	Jaap Lootsma, tel. (024) 360 6789
West:	Cor Sikkens, tel. (024) 377 7795
Zuid/Centrum:	Gerbrand Hoek, tel. (024) 356 5177

Actie 
Kerkbalans

Heel de aarde: een plantje dat zaailingen geeft?

Als mensen uit verschillende kerkgemeenschappen in Nijmegen die zich zorgen maken over de zorg voor de aarde, de handen ineenslaan, ontstaat er een mooi oecumenisch bezinningsprogramma: Heel de Aarde.

'Er is een zaadje geplant', klinkt het uit diverse monden na afloop van het programma, want het is een aanzet tot meer. Er zijn verbindingen gelegd tussen de kerkgemeenschappen, met een uitnodigende hand naar andere geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties in Nijmegen en omgeving.

Heel de Aarde is gestart in samenwerking met de parochie Heilige Drie-eenheid en Protestantse Gemeente Nijmegen, met ondersteuning van de Laudato Si Alliantie.

Het idee is om de aandacht voor de aarde vooral positief te benaderen. Het programma opende op 4 oktober – de feestdag van Sint Franciscus (dierendag) - met een vesper in de Molenstraatkerk en sloot af in het laatste weekend van de Klimaatop in Bakoe met een vertoning van de documentaire De Brief. Geloofsgemeenschappen die zich verbonden voelden, brandden gedurende deze periode een bijenwaskaars in een standaard van plastic afval.

Het bezinningsprogramma rust op drie poten: Bezinning, Bewust worden en Bewust doen.

Met diverse themavieringen, het bidden van het gebed voor de aarde en een dagelijkse spirituele tekst op de kerkapps en de kunstexpositie in de Ontmoetingskerk groeide de verwondering voor de natuur en het besef dat de mens niet boven de natuur leeft, maar onderdeel is van de natuur.

Het meten van de eigen ecologische voetafdruk, de lezing 'Integrale ecologie, van rentmeesterschap naar partnerschap' en de documentaire 'De Brief' maakten bewust van onze verantwoordelijkheid in de zorg voor de aarde.

Om daarna aan te zetten tot bewust doen en dat vooral in gemeenschap om elkaar te enthousiasmeren. Bijvoorbeeld door samen te koken en eten van de oogst van dat moment, plantjes uit de tuin te stekken en uit te delen op de Klaasmarkt of zwerfvuil te prikken.

Verschillende challenges zorgden daarbij voor een extra stimulans. Zo leidden praktische huis- tuin- en keukentips om duurzamer te leven in de kerkapps tot nieuwe tips die op hun beurt weer nieuwe tips opleverden.

Heel de Aarde draait door, misschien niet per se als bezinningsprogramma, maar ingebed in activiteiten van de kerkgemeenschappen. Wij hopen dat dit zaadje groeit en bloeit en weer nieuwe zaailingen geeft.

'Schepper God

*Die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen*

Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft

stort over ons de kracht van Uw liefde uit

opdat wij het leven en de schoonheid zouden beschermen'

Uit: Gebed voor de aarde (uit de Encycliek Laudate si),

Paus Franciscus

Jenneke van de Streek

Mocht je geïnteresseerd zijn om mee te denken of mee te doen, stuur dan een mail naar inspiratie@pkn-nijmegen.nl



Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari



Taizévieringen in de Kleine Bartholomeüskerk in Beek-Ubbergen

Stap eens binnen bij een Taizéviering in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen en laat je overweldigen door deze sfeervolle kerk waar de kaarsjes voor je branden en een gemoedelijke sfeer op je wacht. Je stapt binnen *in* rust en stapt weer naar buiten *met* rust...

Taizé is een geloofsgemeenschap in Frankrijk. Dominee Dick Piersma heeft de plannen gemaakt voor de eerste Taizéviering in de kleine Bartholomeuskerk, in 2012. Sinds die tijd kun je vijf keer per jaar genieten van zang, stilte en inspirerende teksten rondom een gekozen thema. Een aantal vrijwilligers bereidt deze Taizévieringen voor. Ze bedenken het thema, de liederen en de teksten. Deze vrijwilligers hebben samen met een aantal mensen van de kleine Bartholomeuskerk een aantal jaren geleden zelf Taizé bezocht om de sfeer daar te ervaren. Dat was een onvergetelijke ervaring en het plan is dit te herhalen.



Zelfs in coronatijd gingen enkele vieringen door. Vanwege alle regels moest dat buiten gebeuren. Gelukkig waren we welkom in de kapel op de begraafplaats in Beek-Ubbergen.



Tijdens één viering was het zó fris dat we besloten staand te zingen en ondertussen wat te bewegen om de lichaamstemperatuur niet teveel te doen zakken. We misten ons kerkje, maar deze vieringen waren wel heel speciaal...

Tijdens een viering zingen we ongeveer een uur liederen uit Taizé. Deze liederen herhalen we een aantal keren en we zingen in allerlei talen. Of je goed kunt zingen maakt niet uit, je hoeft er alleen maar zin in te hebben. En je kunt ook luisteren naar anderen... We lezen tussen de liederen door drie inspirerende teksten. Na iedere tekst volgt een stilte zodat de tekst de tijd krijgt om door te dringen. Na afloop staat een drankje klaar voor wie wil. Het aantal deelnemers varieert van 20 tot 35 mensen, met diverse achtergronden, waaronder de PGN, andere kerkelijke stromingen, koren en dorpen uit de omgeving, zelfs uit Kleve.

De ervaring is dat als mensen eenmaal een viering hebben bijgewoond ze vaak blijven terugkomen. Het huis-aan-huisblad De Rozet en de Facebookpagina zorgen ook regelmatig voor nieuwe bezoekers.

Wilt u zelf eens een viering bijwonen, stuur dan een mail aan m.norden@kpnplanet.nl of volg de Facebookpagina Taizévieringen kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen.



Kerk in balans?

In 2024 waren de grootste kosten van de protestantse kerk Nijmegen/Landwijk: gebouwen en personeel. We bezitten twee gebouwen: de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk. De Ontmoetingskerk is gedeeld bezit met de parochie en de kosten kunnen we daarom gelukkig delen.

Eind 2024 hadden we enkele onderhoudsklussen aan de

Maranathakerk. Het dak boven de ingang van de kerk lekte. Daarnaast had de kosterwoning, die verbonden is aan de Maranathakerk, achterstallig onderhoud.

In de Ontmoetingskerk wordt vanalles gedaan om energiezuiniger te werken. Er is isolatie aangebracht. Ruimtes zijn opnieuw geschilderd. Er wordt onderzocht of zonnepanelen op het dak gelegd kunnen worden om zo de energierekening naar beneden te brengen.

De begroting voor 2025

In Landwijk hebben we het afgelopen jaar Marije extra kunnen inzetten vanwege een verkregen legaat. Fijn dat zij extra pastorale aandacht voor Landwijk kan geven en dat dit ook mogelijk is 2025.

De begroting voor 2025 kent een tekort van ruim €125.000. Een groot bedrag en dat baart de volledige kerkenraad zorgen. Op verschillende momenten zijn in het najaar presentaties gegeven over de financiële toekomst van de gemeente. Als u meer wilt weten over de financiën van de kerk, kijk dan op de website van onze gemeente.

We zullen als gemeente goede beslissingen moeten gaan nemen om de kosten naar beneden te brengen zonder afbreuk te doen aan de gemeenschap en alle geweldige activiteiten. Denk vooral met ons mee.

Steunt u uw kerk (al) met een periodieke gift?

Steunt u onze gemeente via Kerkbalans? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente (en ook aan de diaconie) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (met een minimum van € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie.

Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervalt dan. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 49,5%.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage via de actie Kerkbalans. Deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. Tip: Neem ook uw collectemunten/bonnen op in uw periodieke gift. Dit geldt ook voor de geven via de app. Voor een toezegging kunt u het best contact opnemen via de mail: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Laat na aan de kerk: dichtbij uw huis, dichtbij uw hart

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze Protestantse gemeente Nijmegen/Landwijk heeft voor haar leden. In de kerk beleven en vieren we het geloof dat ons van generatie op generatie is doorgegeven. En dat mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan onze kinderen en jongeren.

Samen kerk-zijn heeft grote betekenis! Voor ons leven vandaag, maar ook voor de toekomst. Het is de plek waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijk momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte, teleurstelling of sterven. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar: we zien om naar elkaar maar ook naar mensen in de samenleving om ons heen die onze steun nodig hebben.

Vindt u het belangrijk dat de kerk blijft bestaan? Ook wanneer u er niet meer bent? Dan is het misschien een mooi idee om er eens over na te denken of u wilt nalaten aan de kerk. Een bijzondere manier om te geven voor de kerk van morgen!

U kunt nalaten aan de kerk door onze Protestantse kerk Nijmegen/Landwijk op te nemen in uw testament. Naast kinderen, familie of vrienden laat u zo ook de kerk delen in wat u zelf mocht ontvangen. Zo draagt u met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt. Een gemeenschap die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving. Wat u nalaat, krijgt zo een bestemming dichtbij uw huis en dichtbij u hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk? Neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters. kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

